



ARTHURANDERSEN

Juicy News

November 2000 nr. 2. 18.årgang



Indholdsfortegnelse:

Ordet er Jespers	3
Nyt fra Århus	5
Nyt fra BRC	6
Nyt fra BPO	6-7
Nyt fra R&L	7
Nyt fra DMM	8
Nyt fra Large	8-9
Nyt fra AAKC	9
Nyt fra ABA	10
Nyt fra Skat	11
Kaninerne tager sydpå	12
Konkurrence	15
Set&Sket	16
Den nøgne sandhed	18
Soccer Tournament 2000	19
Juicy New Folks	22
The Artour 2000	28
Fratrådte	29
Tillykker	30
Chicagoturen	31
K1&K2	32
Dirty News	34

Redaktionens pennestrøg

Endnu et mirakel er født og det har været en hård fødsel. De sædvanlige komplikationer med indsamling af artikler fra huset har dog ikke forhindret os i omsider at få en efterårsudgave af vores elskede personaleblad på gaden.

Siden brand launch har vi skulle tilpasse os mange nye ting. Nu er det også blevet tid til at vores personaleblad skal have et nyt navn. Konkurrencen vi i gang satte i sidste nummer, har leveret mange gode og kreative indslag. Og vi må jo indrømme, at ikke kun vore klienter får associationer til appelsinen når de ser den orange sphere. Efter store overvejelser har redaktionen valgt bladets nye navn "Juicy News", de andre foreslag kan ses på s. 15

Og Juicy News lever hurtigt op til sit navn i de mange rejsebeskrivelser. Det må være den kolde sommer, der har været årsag til de mange "indholdsrige" artikler. Som god hyggelæsning - som når sladderbladene er bedst - indeholder de mange overraskelser og sjove historier om kendte og knapt så kendte ansigter og man må konstatere, at ikke alle revisorer er lige kedelige.

Det er heller ikke kedeligt med K1 og K2's kreative ansigtsløftninger på et udsnit af AA medarbejdere. Dog er de ikke alene på banen da en konkurrerende duo af det andet køn har valgt at tage kampen op med de store K1 og K2 konger, hvem ved hvad det kan blive til i fremtiden.

Vi er kede af, at vi skal sige farvel til redaktionens "slavepisker" fra Århus, Ole Mosegaard, som har valgt at forlade Arthur Andersen. Vi siger tak til Ole for hans indsats og vi ser frem til at kunne præsentere et nyt jydsk redaktionsmedlem i næste nummer.
God læselyst!

Velkommen Malmö!

Hilsen til vore svenske Øresundsvener

Siden sidst er Øresundsbroen åbnet og København er blevet landfast med Sibirien. På begge sider af Øresund næres en vision om en region som med sine 3,5 mill. indbyggere, sine 15 universiteter, sit unikke forskningsmiljø og med højtudviklet infrastruktur har potentiale til at blive ikke alene Nordens dynamo, men et af de førende vækstcentre i Europa.

Så langt visionen. Men for at omsætte visionen til virkelighed ligger flere års hårdt arbejde. Faktum er at der fra Rådhuspladsen i København til Stortorget i Malmö skal køres 60 km. Så selvom Øresundsbroen var gratis var der ikke tale om at det er et stenkast; der er 120 km tur-retur. Desværre er der for så vidt angår lovgivningssystemer, skattesystemer mv. endnu mange forhindringer der skal ryddes af vejen. Så der er barrierer af økonomisk (brotakst), geografisk (120 km t/r) samt lovgivningsmæssig art.

Vi i Arthur Andersen vil meget gerne medvirke til at vore kunder tager fat på at realisere visionen om et europæisk kraftcenter, og vi vil gerne være med til at nedbryde barriererne. Helt i tråd hermed var det at vi oprettede Øresund Market Circle for at sikre at vi i årene fremover arbejder målrettet mod dette. Som omtalt andet steds i dette blad, er BC allerede godt i gang med at operere som én enhed på tværs af Øresund. Vi har arbejdet på at der sker en lignende tilnærmelse mellem de 2 kontorer på andre virkeområder. Et lille bidrag hertil er således forbindelsen af udgivelsen af dette blad at kunne sige goddag til 100 nye læsere, nemlig Torbjörn Svensson og de 100 AA'ere i Malmö. Velkommen til! Vi håber at I finder bladet interessant og at den danske humor ikke er for afskrækkende.

Bladet har gennem 18 år heddet Inden for Dørene. Som konsekvens af vort nye logo, udskrev vi en konkurrence for at finde et nyt navn. Vindernavnet ses på forsiden. Jeg har intet haft at gøre med at bedømme de indkomne forslag, endsige udpege vinderen. Men min opfattelse er at det nye navn nok ganske godt repræsenterer tonen der altid har været kendetegnet for vort personaleblad; en smule frækt og med en del indforståethed. Så til vore svenske venner endnu engang velkommen til, og hvis I er i tvivl om på hvor mange måder saftig (juicy) kan forstås, så spørg en af jeres danske kollegaer. Vi håber, at I fremover vil være med til at bidrage med saftige nyheder.

Ordet er Jespers



Kommunikation er en svær kunst

Siden sidst har vi afsluttet regnskabsåret FY00 og kunne i den forbindelse konstatere at det er lykket at nå en vækst for Arthur Andersen i Danmark på næsten 20%. Denne flotte præstation skal I alle sammen have en stor tak for. Arthur Andersen, Danmark fulgte således godt med i pæne selskab, idet Arthur Andersen globalt offentliggjorde en fremgang i omsætningen på 15,4% målt i USD. Grundet den stigning, der har været i dollarkursen i forhold til især de europæiske valutaer, svarer dette til vor globale vækst også var omkring de 20%. FY00 følger sig således til rækken af fremragende resultater som Arthur Andersen har præsteret konstant igennem det seneste årti.

Men kommunikation er som sagt en svær kunst. I den internationale presse var overskriften nærmest "growth slowdown". Det var åbenbart forbigået journalisternes opmærksomhed at renset for dollarreguleringen var der ikke var tale om nogen growth slowdown. Alligevel lykkes det pressen at få det til at fremstå nærmest som om det her var dårlige resultater; pudsigt når det betænkes at der vel ikke er ret mange gazetter, dot.com eller andre der kan præstere vækstprocenter på 20% 10 år i træk; men som bekendt er gode nyheder ingen nyheder. I Danmark blev den gode nyhed da heller ikke omtalt i pressen, blot for at understrege ovennævnte regel om, at gode nyheder ingen nyheder er.

SEC har netop offentliggjort sine længe ventede regeludkast og som det vil have fremgået af den interne kommunikation i AA, er vi meget tilfredse med udfaldet. Der er blevet arbejdet meget intenst fra Arthur Andersen's side for at sikre at SEC reglerne ikke ville betyde nogen dramatisk indskrænkning i vore muligheder for at realisere vor strategi om at være et globalt multidisciplinært rådgivningsfirma.

Vi har derfor grund til at være tilfredse med de netop offentliggjorte regler. De firmaer der har frasolgt deres konsulentafdelinger har til gengæld fået noget nyt at tænke på. I den hjemlige og udenlandske presse var der tidligere på året mange der havde travlt med at referere de forventede dårlige nyheder fra SEC. Nu hvor udkastet ligger bliver det spændende at som denne gode nyhed overhoved bliver omtalt. Og hvis den bliver omtalt, om dette så sker på et objektivt grundlag, eller om historien vinkles ligeså smart som når en 20% vækst fremstilles negativt. Kreativiteten er som bekendt stor.

Apropos kreativitet og kommunikation. Her i huset forsøger vi at efterleve mottoet "Think straight, talk straight". Det betyder bl.a. at der via Office memo, KnowledgeSpace mv. viderebringes nyheder, gode såvel som dårlige, så hurtigt som dette overhoved er muligt. Jeg håber at de der følger med i vore interne medier vil kunne bekræfte ovenstående. I sagens natur er der dog altid visse nyheder, gode såvel som dårlige, som ikke kan viderebringes med det samme pga. forskellige diskretionsforhold, forhandlingsforhold eller andet. I en given situation hvor det ikke er muligt at kommunikere, opstår der et vakuum som kan danne grobund for rygter. Dette er uheldigt og uhensigtsmæssigt. Alene derfor er det et mål i sig selv at sørge for en god og hurtig kommunikation. Nu er der jo mange som omfatter rygter som hyggelig tidsfordriv – det kan man måske ikke bebrejde dem. Men hver enkelt medarbejder AA bør betænke at hvis der er ting man har hørt i korridorerne gennem længere tid og der ikke er fremkommet officielt meddelelse, så er det sandsynligt at rygter nok er en and.

For at tage et eksempel; der har muligvis i løbet af efteråret verseret diverse rygter hvor vort nye domicil kommer til at ligge. Hvis vi havde været i stand til at meddele dette *var* det blevet med-

delt umiddelbart. At vi ikke kan meddele noget før endelig beslutning er truffet siger sig selv. Løse rygter om hvor vi kunne komme til at bo uden hold i en juridisk forpligtende underskrift, ville kunne føre til at vi mistede afgørende forhandlingskraft i en situation hvor en aftale skulle bringe på plads. Så når der ikke er offentliggjort en officielt nyhed om hvor vi skal bo, så er det fordi at der ingen aftale er. Så enkelt er det. Og derfor er alle rygter i den mellemliggende periode tidsfordriv/tidsspild. Beklageligvis sker der så ind imellem det at sådanne rygter, som intet har på sig kan få andre ansatte i virksomheden til at føle ubegrundet frygt eller nervøsitet. Det er synd for den enkelte og det er skadeligt for virksomheden.

Jeg bilder mig ikke ind at en enkelt artikel i dette blad nogensinde skulle kunne standse rygtedannelser. Rygtedannelse ligger i menneskets natur. Jeg håber blot at hvis firmaets politik til rettidig, korrekt information er kendt, ja så undgås de værste skadevirkninger af rygtesmedenes kreativitet.

Heldigvis er den kommunikation der foregår for tiden langt overvejende meddelelser om gode nyheder. Når I læser resten af dette blad vil I se en nærmere uddybning af mange af de gode ting der er sket siden sidst.



Siden sidst er der sket mange spændende ting:

- FY00 er slut, og FY01 er i fuld gang
- Mange nye ansigter
- Spændende nye klienter
- BC Malmø og Danmark er slået sammen til een Market circle

FY00 kan bedst karakteriseres som året, hvor der blev sat ekstra fokus på salg af vore tjenester. En lang række nye klienter kom i hus, og flere spændende projekter gik igang. En ekstra bonus har været, at flere af disse projekter har fået det ønskede langstrakte forløb, der har gjort det muligt at staffe flere ressourcer fuld tid over en lang periode på de rigtige jobs – noget der positivt bidrager til såvel kompetenceopbygning som indtjening.

FY01 vil fortsætte i denne ånd – salg af store projekter kommer mere i fokus, da dette er fundamentet, for at vi på økonomisk betryggende vis kan forsette med rekrutteringen og samtidig give alle mulighed for en fonuftig kompetence- og karriereudvikling. Så hellere have få klienter og store projekter end mange klienter og små projekter.

Specielt inden for den finansielle sektor har vi fået mange nye klienter og yderst interessante projekter, der spænder lige fra kompetenceudviklingsprogrammer til design og implementering af en eBizz Portal. Vi har også påbegyndt et stort engagement hos en større dansk virksomhed – et projekt der forventes at binde et antal ressourcer i mere end 1 år.

Den omfattende rekruttering af nye ansigter til bl.a. at understøtte vore salgsaktiviteter inden for FSI, Energy & Utility, Government samt til vore solution teams betyder, at det må forventes at vare 3-6 måneder, før vi har den rigtige økonomiske balance. Men det er som historien med hønen og

ægget – vi har valgt at fokusere på markedsrettede kræfter. Initielt til at skaffe de nødvendige projekter, således at vi efterfølgende kan forøge rekrutteringen af personer, der skal stå for selve projektimplementeringen.

Tag vel imod disse nye ansigter – de har stor interesse i at lære alle services at kende og vil derfor tage kontakt med flere af jer for at forstå AA's produktportefølje samt for at opbygge det nødvendige interne netværk.

Känare – bliver et af de nye ord, vi kommer til at høre mere til på kontoret i København. BC Malmø blev pr. 1. september slået sammen med BC Danmark, samtidig med at vi netop har fået 13 nye ansatte i BC, hvilket gør, at vi nu har en afdeling med godt 50 medarbejdere, der dækker hele



Danmark og Syd-Sverige som marked.

Integrationen mellem de to BC kontorer har bl.a. udmøntet sig ved, at der nu afholdes fælles staffing-møder hver fredag morgen, hvilket igen har betydet, at vi har haft mulighed for at bemane nogle nye danske projekter med svenske ressourcer og vice versa – altså give kunden det bedst mulige team.

"Det er viljen til at ville, der fostrer evnen til at kunne" – således må det konstateres, at den store velvilje, der har været fra BC teamet hinsidan og i Danmark, har gjort det muligt at lave en stort set gnidningsløs integration.

En række praktiske ting mangler fortsat at blive løst – og det tager alle helt afslappet. Der er udarbejdet en lille "guide til Øresund", der kort summerer, hvorledes adgangsforhold, kantine, skat ved pendling, m.v. skal håndteres – en guide, som vil blive løbende ved-licholdt efterhånden som de uforudsete praktiske issues dukker op, og løsningerne på disse findes.

Tag således også vel imod vore svenske venner – de er et stort plus.

Nyt fra Århus

v. Ole Peter Jensen



Så er sommeren år 2000 afviklet, selv om den ikke har gjort det helt store indtryk rent vejrmæssigt, medmindre man har været så heldig at skulle afvikle sommerferien uden for landets grænser.

På Århus-kontoret arbejder vi stadig intenst med vore flytteplaner til vores nye domicil "Prismet". Vi har ændret flyttdatoen til september 2001 i lejekontrakten, og det er nu alles håb, at bygherren kan færdiggøre de nye flotte lokaler til os.

Primo oktober aflagde PLH arkitekterne fra København Århus-kontoret et besøg, hvor de seneste tegninger og idéer til indretning af vores nye kontor blev præsenteret på et medarbejdermøde. I forhold til vores nuværende kontorindretning vil der ske en del ændringer, og vi ser alle frem til at indtage et kontor, som bygger på idéerne fra "The New Economy". Udover udarbejdelse af indretningsforslag til vore nye kontorlokaler er der også fokuseret meget på indeklimaet i lejemålet. Efter mange forhandlinger og drøftelser med udlejer er det blevet besluttet, at vi på vore etager skal have installeret et forbedret klimaanlæg i forhold til de øvrige lejere, ligesom der bliver installeret særskilt solafskærmning på vore etager. På basis af disse tiltag ser vi alle frem til at flytte ind i de nye lokaler, som skulle være fuldt funktionsdygtige, inden busy season år 2002 påbegyndes.

Jesper Berg og Malene Møller har ligeledes haft mærkedage siden sidste nummer af Indenfor Dørene. Således lykkedes det Jesper at overtale Stinne til at sige "ja" i kirken den 26. august. Den 30. september var det Malenes tur, hvor Lars sagde "ja" til hende, og begge parter er herefter trådt ind i den hellige ægtestand. Giftemålsfeberen har også bredt sig til andre på kontoret, og Bjarke har nu proklameret, at

han forventer at overtale Line til at give sit samtykke til ham i august 2001.

I september måned har ABA sagt god-dag til sine nyansatte. I år har vi ansat 5 nyuddannede cand.merc.aud.'er, og det er mig en stor glæde at byde velkommen til Mette Dollerup, Søren Lykke Kristiansen, Søren Kviesgaard, Søren Vinther Magnussen og Ulrik Gabelgaard. Det fremgår forhåbentligt af ovenstående, at det ikke er noget krav, at man som mandsperson skal hedde Søren for at få jobtilbud hos os i Århus. Vi byder ligeledes velkommen til Cas-per Mariegaard og Ann Mørk Andersen, som er blevet ansat i BPO.

Vedrørende nyansatte i år 2001 er vi også meget langt i denne proces, og vi har på nuværende tidspunkt indgået aftale om ansættelse af 3 stud.merc.aud.'er, som forventer at være færdige på tiltrædelsestidspunktet i år 2001.

Den 20. september blev der afholdt Alumni-møde på Århus-kontoret. På Alumni-mødet blev der holdt indlæg fra de forskellige afdelinger, og der blev stillet en del faglige spørgsmål i forbindelse hermed. Det efterfølgende sociale samvær var en meget stor succes, og mødet var tilfredsstillende besøgt af tidligere ansatte, som med få undtagelser, alle kom fra Århuskontoret.

Den 17. september 2000 var ligeledes en stor dag på kontoret (selvom dette var en søndag). Denne dag kunne Henrik Buch fejre 10 års ansættelses-jubilæum hos Arthur Andersen, og dette blev naturligvis fejret. I anledning af jubilæet skal der lyde en meget stor tak til Henrik for hans flotte arbejdsindsats og godt kammeratskab fra alle på Århus-kontoret.

Af de noget mere triste oplevelser på Århus-kontoret kan nævnes, at Nelli Andersen, Erik Storgaard og Ole

Mosegaard har valgt at opsigte deres ansættelsesforhold alle ved udgangen af oktober måned. Vi vil komme til at savne de pågældende, som alle igennem en kortere eller længere periode har ydet en meget stor arbejdsindsats på kontoret. Vi kan blot udtrykke håb om, at vi fortsat kan bevare kontakten med de pågældende og ser frem til at indbyde dem til vores næste Alumni-møde, som sandsynligvis bliver afholdt i år 2002.

Efter vores egen opfattelse er det sjældent, at vi er bagud i forhold til København-kontoret. Vedrørende afholdelse af firmafest må vi imidlertid indrømme, at dette er tilfældet. Vores firmafest bliver i Århus afviklet den 21. oktober, hvor vi alle er sat i stævne på kontoret om formiddagen. Den eneste info, vi indtil dato har modtaget fra vort festudvalg er, at bussen vil køre os til et ikke nærmere defineret bestemmelsessted, hvor rygterne siger, at vi skal foretage os noget aktivt udendørs. Rygterne siger ligeledes, at der skal foregå "særlige" aktiviteter om aftenen, men det har været vanskeligt at pumpe festudvalget for oplysninger. Vi har derfor ikke fundet anden udvej end at møde op i samlet trop til en helt sikkert uforglemmelig dag og aften.

Nyt fra BRC

v. Jesper S. Sørensen

Siden sidst har vi fået en travl og dejlig sommer overstået, med en række aktiviteter overfor nye kunder samt planlægning af det kommende FY01.

I det forgangne FY00 har vi introduceret risk management for en lang række virksomheder, som vi stadig holder i ørerne med henblik på projekter omkring risk management og intern revision. Vi har i løbet af FY00 gennemført og deltaget i projekter for Scandlines, Røka, Catalog-International, ITT, FDB, NCC og If, hvilket giver os et stærkere udgangspunkt for FY01, end vi havde for et år siden.

De seneste aktiviteter i løbet af sommeren har for Annette og Morten omfattet opstarten af vort første projekt med fokus på implementering af interne revisionsmetodikker og -værktøjer. Annette har med stor succes haft FDB intern revision under sine vinger i august måned, dette for at uddanne FDB i vore interne revisionsmetodikker og værktøjer. Projektet fortsætter ind i det kommende år. Jon og Jesper har fokuseret på at åbne dørene for endnu ikke indviede i de rige muligheder risk management giver en virksomhed.

Vi har igennem den seneste måned søgt nye profiler i BRC, men har indtil nu kun smagt – *the war for talent*, men vi kæmper videre for at finde de rette profiler til at støtte vores forretning med.

Den 28. september havde vi besøg af Jim DeLoach. Hvem er han? Som ansat i BRC er spørgsmålet et klart signal om jobskifte!. Jim DeLoach er forfatteren -og vores guru- til bogen „Enterprise Wide Risk Management“, der er udgivet i samarbejde med Financial Times. Jim kom for at fortælle klienter og kommende klienter om de erfaringer han har med risk management.

Tallene for FY00 ligger over vort budget. Vi har fået etableret et fornuftigt



Nyt fra BPO

v. Sten Løkke Pedersen

Det er altid spændende at skrive til Indenfor Dørene, da jeg jo kan konstatere, at redaktionens medlemmer fører en relativ uafhængig politik for hvilke indlæg man ønsker optaget i bladet. Jeg må selvfølgelig tage til efterretning, at min sidste opdatering om hvad der foregår i Double O Seven (Outsourcing divisionen) var så kæbe-gabende, at den slags indlæg efter den høje redaktions opfattelse ikke hørte hjemme i en publikation som Indenfor Dørene. Men kære venner, en enkelt lille forhåndsorientering om, at jeg a) skulle stramme sproget op, b) medsende nogle sjove billeder eller c) overføre et beskedent beløb til redaktionens festkasse ville nok være på sin plads, før I så brutalt bortcensurerer mig.

En af fordelene ved kun lejlighedsvis at komme til orde i Indenfor Dørene er, at der næsten kan anlægges et historisk perspektiv til udviklingen i divisionen. Fiscal 2000 gav således en vækstrate på 134% i forhold til året før, og første måned af fiscal 2001 har vi endnu engang vist mere end en fordobling af aktiviteten i forhold til samme måned året før. Omsætningen i fiscal 2000 udgjorde således 14,6 millioner mod 6,3 millioner året før.

Den forøgede aktivitet har naturligvis givet sig udslag i en betydelig (men procentuelt dog knap så stor) tilgang af medarbejdere i divisionen, hvor vi i dag er 41 personer. Som I alle vil kunne se af de stillingsopslag som er på vores hjemmeside, består grænserne for vækst i øjeblikket af evnen til at kunne tiltrække kvalificeret personale. Fremvæksten af virksomheder i New Economy segmentet har medført et ekstraordinært behov for netop de services som outsourcing divisionen kan tilbyde. Det dynamiske forretningsmiljø vi observerer omkring de web baserede virksomheder er, i modsætning til tidligere, domineret af relativt unge virksomhedsledere, som er stærkt innovative men langt fra altid i besiddel-

og solidt fundament for at komme stærkere ud af FY01 med en øget vækst. Der ligger en række spændende udfordringer foran os i de kommende måneder, hvor Jim DeLoach eventen er en faktor i vore initiativer overfor nye og kommende klienter.

Som start på FY01 mødtes Risk Consulting i Norden til et fælles kick-off i Sole i Norge. En uge som omfattede undervisning, udveksling af ideer, projekter og kendskab til vore nordiske kollegaer under mere afslappede forhold samt et møde med alle ping(vin)erne. Efter pingermødet drog vi ud i de norske fjelde for at dyste i forskellige discipliner. Blandt andet viste Morten "the Apache" sine fine sigte egenskaber med bue og pil, mens Jesper, for at undgå ydmygelsen i go-kart, kørte uden om forhindringerne. Vi er alle kommet hjem med ideer og projekter, der skal sættes i gang i det nye år. Risk Consulting i Norden etablerer bl.a. to industri teams med fokus på hhv. finans og tele sektoren, dette for i endnu større grad at udnytte vores fælles nordiske kompetencer.



Nyt fra R&L

v. Lars Petersen



se af administrativt flair. Det scenario giver selvsagt fremragende muligheder for også i fremtiden at udvide vor tilstedeværelse på outsourcingmarkedet, ligesom det ændrede markedsfokus kan aflæses i, at rentabiliteten i BPO, ikke kun i Danmark men også i de øvrige Nordiske lande, er blevet meget klart forbedret siden opstarten for kun 2 år siden.

Som så mange gange tidligere vil jeg heller ikke lade denne lejlighed gå fra mig til at bede jer alle om at være opmærksomme på vore muligheder for at ansættelse, når I støder ind i kvalificeret personale – glem endelig ikke vort "sælg din bedste ven" program, der giver jer mulighed for at opnå et finders fee på mellem USD 1.500 – 3.000 pr. medarbejder som I refererer, og som vi senere ender med at rekruttere.

Sommeren er nu gået på hæld, og efteråret er startet med rusk og regn. Som jeg forudså i seneste nummer af "Indenfor Dørene", har vi i Rønne & Lundgren haft en travl sommer, og indtil videre har det også været et travlt efterår. En del virksomhedsoverdragelser og store retssager lægger beslag på ressourcerne, og de nye juridiske medarbejdere, vi har fået i løbet af år 2000, er alle travlt beskæftigede.

Fredag den 16. juni 2000 afholdt Rønne & Lundgren som tidligere omtalt sit sommerarrangement. Mai-Britt og undertegnede udgjorde festudvalget, og ikke mindst på grund af Mai-Britts store indsats blev det et ordentligt vellykket arrangement. Tak til Mai-Britt for det.

Arrangementet blev indledt med en dejlig middag på Skovridderkroen i Charlottenlund, hvorefter turen gik videre til Ulvedalen i Dyrehaven, hvor vi skulle se den nok så omtalte opsætning af Aladdin.

Vejret var med os, og efterhånden som solen gik ned, steg fuldmånen op over Dyrehaven. Det virkede nærmest som om, at månen udgjorde en del af kulisserne. Det var en meget, meget flot aften og spændende at opleve denne spektakulære udendørs forestilling midt ude i Dyrehaven.

Efter forestillingen og efter en længere gåtur i den nok så mørke skov fortsatte de af deltagerne, som endnu var "friske", videre til disko dasko på Skovridderkroen. Da jeg selv skulle til Legal Service Line møde i Paris næste morgen, hørte jeg ikke selv til de "friske", men jeg har efterfølgende hørt, at Mai-Britt førte tropperne an.

Alle vore kontorer på 1. og 2. sal er nu besat. Så inden for de nuværende rammer er der reelt ikke plads til yderligere ekspansion, så længe den resterende del af vort lejemål på 1. sal er fremlejet



til Arthur Andersen.

For nylig blev der i København afholdt et møde med repræsentanter fra Andersen Legal i Oslo med henblik på en drøftelse af mulighederne for et øget samarbejde over landegrænserne inden for visse områder og herunder eventuelt også inden for Knowledge Sharing/paradigmasamling. Oslo kontoret har for nylig ansat en såkaldt Knowledge Manager, hvis fornemste opgaver inden for det næste år bliver at etablere en brugbar paradigmasamling inden for kontorets kerneområder. På dette område er Rønne & Lundgren foran, og en af de muligheder, der skal undersøges, er, om vi på blandt andet dette område kan assistere og inspirere hinanden. Det er ligeledes tanken, at Andersen Legal i Sverige skal inddrages i dette samarbejde i muligt omfang.

Anne Marie og Iben er nu vendt tilbage fra barselsorlov og har efterhånden vænnet sig til en hverdag, som ikke kun involverer madning og ble-skifte. I den forgangne periode er både Mike og Poul også blevet forældre. Så som Jesper Jarlbæk udtalte under gallamiddagen den 30. september 2000, er børneprocenten høj i Rønne & Lundgren. Der er jo alligevel nok noget om konklusionen i den undersøgelse, der blev offentliggjort i et af de fremtrædende dagblade hen over sommeren, nemlig at: revisorer er kedelige!

Nyt fra DMM

v. Henrik X. Hansen

I fortsættelse af Lars Andersens indlæg i sidste nummer af Indenfor Dørene kan vi rapportere, at de varslede bryllupper alle er blevet gennemført - så vidt vides inden for den fastsatte deadline.

I relation til deadlines og tidsfrister er jeg meget imponeret over Jan Støjbergs kone, Rikke, der på trods af, at brylluppet stod i juli i år, allerede formår at præsentere omverdenen for Støjberg junior i februar 2001! Men det er vel blot et spørgsmål om, at Jan altid har fortalt Rikke, at aktiviteter forbundet med forplantning er hurtigt overstået.

Også Ramazan og hans Ayse har stillet sig i køen som vordende forældre. Der er indtil videre ikke konstateret særlige overnaturlige fænomener i forbindelse med denne familieførgelse.

Men så tilbage til det overnaturlige - denne gang ikke på hurtighed, men derimod på vedholdenhed. Den efterhånden midaldrende herre, Henrik Nielsen, har fundet sin anden ungdom og i lighed med andre berømtheder skal han være far på trods af en efterhånden noget begrænset hårvækst. Med til forholdet hører naturligvis også, at Nielsen er gift med den evigt unge Jeanette, som sikkert formår at holde ild i selv en næsten udbrændt lille kvist.

Et stort tillykke til alle de vordende forældre!

Pr. 1. september kunne vi sige velkommen til 10 nye ansigter i DMM, hvoraf enkelte er med erfaring inden for revision. Vi ser frem til, at alle disse nye medarbejdere kan hjælpe vore nuværende medarbejdere med de foreliggende arbejdsopgaver. Dette er især nødvendigt som følge af, at vi hen over sommeren har måttet sige farvel til Steen Andersen, Peter Holm, Lars T. Madsen og Peter Weiss (de to sidst-



Nyt fra Large

v. Jørgen Madsen

nævnte er dog fortsat i huset). Yderligere må vi ved udgangen af september sige farvel til Keld F. Jørgensen og Peter Sundgren. Der er således brug for alle de nye medarbejdere, men der ligger også en stor opgave for de gamle medarbejdere i at sikre at så mange nye medarbejdere bliver hurtigst muligt kørt ind på vore jobs.

Fra det sociale hjørne kan berettes, at vi for nyligt havde en sjov eftermiddag og aften/nat hos Peter Weiss, der som afskedsgestus havde indbudt til afholdelse af årets sommergrillarrangement for alle i DMM. En stor tak til festkomiteen for et superarrangement, hvor vi også havde lejlighed til at byde velkommen til de fleste af de nye i afdelingen. I løbet af eftermiddagen var der arrangeret diverse sportslige aktiviteter, hvorfra blandt andet kan nævnes den alkoholfrie udgave af ølstafet, som Bo Arnkjær udvidede til også at omfatte hækkeløb, idet Bo i slutspurtten gik til angreb på Peters hæk i en stil, der sidst er set i brydning.

Fra sportsaktiviteterne kan også rapporteres, at holdet anført af Peter Lund konsekvent forsøgte at snyde sig til sejr. Holdets moral var stærkt påvirket af Peter Carstensen, der åbenbart ikke helt har forstået, at snyd kun duer, når det ikke bliver opdaget, hvilket de øvrige hold til fulde forstod at profitere af.

Afslutningsvist skal endnu engang lyde et VELKOMMEN til alle de nye ansigter i DMM!

Efterhånden har alle holdt en velfortjent ferie - nogle har haft mulighed for at holde en lang ferie, mens andre ikke har kunnet holde den ferie, de ønskede. Vi har alle haft behov for at koble af fra arbejdspresset.

FY 2000 er netop afsluttet, og i Large har vi gjort det godt, idet vi har præsteret næsten 3.000 flere chargeable timer end budgetteret. Vi har haft en gennemsnitlig chargeability på 85. Bag dette tal skjuler der sig store forskelle på de mest chargeable personer og de mindst chargeable, idet chargeability varierer fra omkring 70 til omkring 120. Disse forskelle ses også på antallet af overtimer, som varierer mellem 150 og 750 timer. Disse tal viser helt tydeligt, at vi stadig er for dårlige til at udjævne arbejdspresset mellem medarbejderne.

Alle har ydet en glimrende indsats, som I skal have tak for.

Sommeren har været præget af adskillige due diligence opgaver, der har involveret medarbejdere fra Large. Carlsberg/Orkla-sagen har givet været den største, men den omtales sikkert andet steds i "Indenfor Dørene". Polimoons påtænkte køb af Jotipac Group var også en større sag, hvor AA Danmark koordinerede due diligence opgaver i Danmark, Sverige og Belgien. Købet blev ikke gennemført, men vor klient har udtrykt stor tilfredshed med vort arbejde, der blev udført i et samarbejde mellem Skat og Large/Infrastructure.

Vi er i øjeblikket involveret i tilbud på flere revisioner, hvor vi har gode muligheder for at blive valgt.

Vi har ansat 6 nye medarbejdere i Large, hvortil kommer Bjarni, som blev ansat i foråret som senior. Tag pænt imod de nye - de har vist sig at være fremragende fodboldspillere og kun tvivlsomme dommerkendelser gjorde, at de tabte fodboldkampen til de eta-

Nyt fra Skat

v. Allan Fornæs



blerede. Vi er ikke i tvivl om, at de nye medarbejdere også vil blive gode revisorer. Det er vigtigt, at vi alle gør vort yderste for at få disse nye medarbejdere ud på jobs fra starten. Der bliver i en indkøringsperiode tale om et pres på alle "gamle" medarbejdere, fordi gruppen af nye er relativ stor.

I slutningen af oktober eller i begyndelsen af november vil der blive afholdt et afdelingsarrangement. Programmet for arrangementet er endnu ikke fastlagt, men formålet er, at vi alle kommer til at kende hinanden lidt bedre.

I Large er Mette og Jesper blevet udnævnt til managers – et stort tillykke til dem. Også tillykke til Philip, der blev gift i løbet af sommeren.

Bent har skrevet hovedopgave på cand.merc. aud. sammen med Morten Elmstrøm. De fik et flot 10-tal for deres opgave – også et stort tillykke til dem.

Nu er efterårets mørke igen ved at falde over os. Bag os har vi endnu engang haft et rigtigt godt år, og alle skal have en stor tak for en god indsats. Næsten alle har fået afholdt deres sommerferie, så vi er forhåbentlig fyldt med energi til endnu et udfordrende år. I gamle dage (ja, det er kun små 10 år siden) var efteråret en stille periode i skatteafdelingen. Disse tider er for længst overstået og skatteafdelingens Busy Season starter den 1. januar og slutter den 31. december. Køb og salg, rekonstruktioner, transfer pricing, aktieoptioner, og momsproblemer er en normal del af dagligdagen og til dette skal man tage højde for alle de nye lovforslag, domme, afgørelser m.m., så der er nok at holde øje med. Dengang Søren og jeg gik til revisor-eksamen (i forrige århundrede), var det store problem ikke at falde i Ligningslovens § 16 B. Nu er risikoen stort set samtlige love. Nu er det dog dejligt med nogle udfordringer, og skattefar giver altid nogle overraskelser, der hvor man mindst forventer det. 19 nye lovforslag på den første dag i Folketinget giver en indikation af, hvad vi kan forvente, så med de høje oliepriser er det godt, at vi kan forvente en varm vinter.

I selskabsskat har vi siden sidst sagt velkommen til (og endnu engang go' daw igen du) til Michael H. Knudsen, som efter en tid i det private erhvervsliv mente at skatteafdelingen var et mere interessant sted at være. Henrik Dietz har set lyset og forladt advokatbranchen. Det kan vel alle forstå. Vi har også haft besøg af Kaare, som dog mente at livet i skatteministeriet var mindre hektisk, hvorfor Kaare valgte at gå tilbage til Ole Stavad. Selskabsskat har for tiden travlt med de sædvanlige due diligencer, rekonstruktioner m.m.

I personskat har man stadigvæk travlt med aktieoptioner – the Never Ending Story. Som "the Never Ending Story – part 2" har vi nu også fået hjemme

Pc'er, hvor skatteministeren hele tiden prøver at lave om på reglerne, så alle er forvirret på et højere plan. Årets store hit, ændringen af aktieavancebeskatningsloven har endnu ikke set dagens lys, men vi nærmer os julen, så skattevæsenet skal nok sørge for, at vi får "julegaver" i år.

I momsafdelingen er der også travlhed, især med internetvirksomheder. E-business og moms er 2 områder, der IKKE hører sammen. Den fantastiske fremvækst i internethandlen er højst sandsynlig blevet bremset en del ved, at der er noget der hedder moms. Den revisor, der tror, at moms er noget med 25% bør ikke indstille sig til revisor-eksamen inden for de nærmeste par år.

Afhængig af hvornår dette nummer kommer på gaden, ønskes alle en god jul og påske. Forhåbentlig får vi alle en fredelig jul uden for mange transaktioner i den "glade" tid.

Nyt fra ABA

v. Kim Mücke



Sommeren har været præget af høj travlhed med bl.a. due diligence opgaver og forberedelse af IPOs for et par klienter.

Den største due diligence opgave har været Carlsberg, hvor vi på vegne af Orkla har gennemgået de aktiviteter, som Carlsberg skal bringe ind i det fælles selskab. Vi forventer også at blive valgt ind som den ene af to revisorer i det fælles selskab. Det vides dog endnu ikke, i hvor stort omfang vi vil blive involveret i revision fra Danmark.

Nye revisionsklienter

Af nye større klienter kan nævnes Sonofon, Aston Group, Sound Holding (som omfatter Microtronic og Kirk Acoustics) og Valtech (tidligere Ahead). Alle disse virksomheder passer fint ind i AAs strategy "To be your partner for success in the New Economy".

Herudover er der for tiden en række due diligence opgaver i gang, der gennemføres i et samarbejde mellem Transaction Support Services og medarbejdere fra revisionsafdelingen. Det forventes, at nogle af sagerne også vil resultere i, at AA efterfølgende indvælges som revisor i de opkøbte selskaber.

Klienttilfredshedsundersøgelse

Vi har henover sommeren gennemført en struktureret undersøgelse af kundernes tilfredshed med vort arbejde og de øvrige services, der leveres til revisionsklienterne fra vore andre service lines.

Alle de største klienter var med i undersøgelsen, og de blev alle besøgt af partnere, der til daglig ikke har kontakt med klienterne.

Klienterne skulle vurdere os på en skala fra 1-5 på 10 overordnede punkter. Vurderingerne varierede mellem 3,73 og 4,29, hvilket må betragtes som nogenlunde tilfredsstillende. Stræbsomme som vi er i AA, ønsker vi

naturligvis at forbedre resultatet i det kommende år. Hver partner er på key accounts opfordret til at arbejde videre med de forbedringsforslag, som de respektive klienter har angivet i undersøgelsen.

Vækstkonkurrencen

AA har for 12. år i træk været medvirkende i konkurrencen om Årets Vækstvirksomhed, der arrangeres af Børsens Nyhedsmagasin. Konkurrencen er en unik mulighed for AA til at få lejlighed til at besøge succesfulde danske vækstvirksomheder. Erfaringerne fra tidligere år viser, at vi i snit får mindst én ny revisionsklient fra dette initiativ, hvilket i realiteten betaler vores tid og indsats fuldt ud.

Dot.com

En række medarbejdere i revision, BPO og skat har nu i snart et år fokuseret på dot.com/eStart up virksomheder.

Selv om det finansielle marked nu er lidt surt, er det fortsat vor forventning, at en række af de nye klienter, opnået ved dette initiativ, vil resultere i fremtidige succeshistorier. Vi har hele vejen igennem været kritiske i vor klientaccept og fokuseret på dot.com virksomheder, der arbejder med infrastruktur, B2B, telekommunikation, mobile commerce og softwareudvikling, snarere end at fokusere på B2C segmentet, der er det hårdest ramte segment for tiden.

Det har været interessant at se, at dot.com virksomheder har været flittige brugere af AAs forskellige services. En typisk "opstartspakke" består af:

- skatterådgivning til stifterne omkring selskabsstruktur og personlig skatteplanlægning for allerede på starttidspunktet at forbedre den optimale exit
- gennemgang af og sparring omkring business plan udført af BC

- overtagelse af regnskabsføring og økonomisk planlægning udført af BPO
- revision og anden ad hoc rådgivning udført af revisorerne

Dot.com virksomhederne er således med til at understrege, at Multi Disciplinary Firms har sin berettigelse.

Annual interviews

Vi har i år forsøgt en ny procedure for afholdelse af annual interviews - nu benævnt Annual Reviews - lige fra assistenter til managers. For første gang har alle medarbejdere skulle gennemføre to samtaler med managers og partnere, og hver medarbejder skulle udfylde en række formularer med henblik på at udarbejde personlige handlingsplaner og give input til firmaet omkring hvordan vi kan forbedre arbejdsmiljøet.

HR er nu i gang med at gennemgå resultaterne af Annual Reviews, således at de personlige action planer i størst muligt omfang kan realiseres.

Træning

I lighed med tidligere år har efteråret også været karakteriseret ved stor trænings- og kursusaktivitet. Et af de mange faglige kurser var om yderligere Business Audit awareness.

Som noget nyt er træningsplanen for alle revisorer nu lagt på ABA Nordic KnowledgeSpace, således at alle revisorer har adgang til den ajourførte træningsplan.

I såvel den danske som i den nordiske træningsgruppe drøfter vi, hvorledes vi kan forny indholdet i vor træning. Målsætningen er, at den enkelte medarbejder fremover selv skal sammensætte en personlig træningsplan med udgangspunkt i de faglige kompetencer,

Nyt fra AAKC

v. Niels C. Jacobsen

som den enkelte ønsker at opøve. Den enkelte vil modtage et personligt budget, som vil kunne anvendes til at sammensætte den personlige kursusplan blandt eksterne og interne kursusudbud. Denne måde at sammensætte en personlig træningsplan på forventes også at kunne give bedre mulighed for den enkelte til at gennemføre soft skills træning.

I den nordiske træningsgruppe er vi ved at undersøge mulighederne for AAs deltagelse i kortsigtede MBA lignende kurser på anerkendte Business Schools.

Vi forventer, at denne form for trænings-sammensætning vil kunne gennemføres inden for få år.

Ressourcesituation

Som følge af den gode klienttilgang er der nedsat en projektgruppe, der skal fokusere på den forventede ressourceindsats i den kommende tid. Den skal sikre en optimeret allokering af opgaverne blandt vore assistenter og seniorer, herunder også sikre, at den enkelte har en fornuftig klientsammensætning, der også tager højde for den enkeltes ønsker om industrifokusering, store/små klienter, etc.

Projektgruppen skal også fremkomme med en anbefaling om, hvorvidt der er behov for at søge efter erfarne revisorer.

Revisoreksamen

I skrivende stund er resultatet af sommerens skriftlige eksamen lige tikket ind, og vi har i år 3 personer (Lau B. Baun, Chris B. Andersen og Bo-Brinch Iversen), der er bestået, og som skal til mundtlige eksamen i slutningen af november hhv. starten af december. Jan S. Hansen skal også til mundtlig eksamen, således at vi i alt kan få 4 nye statsautoriserede revisorer i firmaet.

Vores beståelsesprocent er på linie med landsgennemsnittet. Vi finder ikke

dette tilfredsstillende, og der er derfor allerede taget initiativer til, hvorledes vi fremover kan få højnet beståelsesprocenten. Signallerne fra vores rekruttering er entydige. Når kandidater skal vælge arbejdsgiver, ses der først og fremmest på, hvor den enkelte forventer, at mulighederne for at blive statsautoriseret revisor er størst.

Initiativerne vil bl.a fokusere på udarbejdelse af personlige handlingsplaner omhandlende on-job training, deltagelse i interne og eksterne kurser, mulighed for at få bedømt opgaver, etc. Alle disse forhold har allerede været afprøvet, så udfordringen bliver primært at få struktureret disse initiativer og få commitment både fra firmaet og de personer, der arbejder hen imod en statsautorisation.

Vi gør de svære ting nemmere!

Arthur Andersen Kursuscenter har i det forløbne FY00 afholdt kurser for ca. 1000 kunder på ca. 240 kurser og har igennem vore kurser været med til at gøre hverdagen nemmere for de kursister, der har deltaget.



Efter 1. oktober vil kursuscentret bestå af 6 Lotus Notes og 1 Microsoft underviser samt 2 i administration og salg. Dette er en klar styrkelse af Notes, idet vi sidste år på samme tid kun var 3 mand. Desværre går det ikke lige så godt på vore Microsoft kurser.

I kursuscentret har vi nu ekspertise inden for forskellige områder som webudvikling, java programmering, Windows 2000, Lotus Notes, Exchange og meget mere.

www.aakc.dk

Er kommet godt i luften og er blevet godt modtaget af vore kunder. Websiten vil til stadighed blive videreudviklet og blive et resourcecenter (community) for vore kunder. Vi vil blandt andet inden for kort tid kunne tilbyde vore kunder virtuelle møderum på internettet.

Samarbejde

AAKC har indgået samarbejde med firmaet Kursus.net omkring deres system til at kunne styre kursusudbud og tilmelding til kurser via større firmaers intranet. Systemet kan også håndtere den enkelte medarbejders kursusbudget samt godkendelsesflow.

Derudover har vi indledt et samarbejde med Halic, der leverer CBT (computer based training) til PC-kørekortets moduler samt til Lotus Notes.

Vi håber at få en del ud af samarbejdet med begge firmaer.

Kaninerne tog sydpå

v. Maria Klemensen, Line Normann, m.fl.



Så er det tid til sidste nyt om den nye årgang, som netop er hjemvendt fra Segovia med en masse gode oplevelser i bagagen - og lidt lærdom om Toolsettet !!

Før vi tog til Segovia, havde vi en uges kursus, men ugens højdepunkt var uden tvivl fodboldkampen mod "de gamle" på AB's baner. Udover Per E. Johannessen var der 25 andre dommere, da vi havde valgt at udstyre os med sort tøj, fløjter, gule & røde kort og sidst men ikke mindst til drengenes store fornøjelse - sorte nylon skills-missestrømper. Vi styrede simpelthen kampen og prøvede at skabe en del forvirring - den ordinære kamp endte 1-1. Hvad den ekstraordinære spilletid endte med, skal ikke nævnes her, men det forlyder, at der ikke er blevet givet så stor modstand nogensinde før. Efter en fornøjelig fællesmiddag i AB's restaurant drog følget videre til Park, hvor vi gjorde et forsøg på at blive rystet endnu mere sammen inden vore to uger sammen i Spanien, hvis dette var muligt...

Lyseslukkerne

Efter en "lang og hård rejse" ankom vi sent søndag aften til hotellet, og med den forventning om at vi skulle lære noget næste dag, valgte de fleste at gå "tidligt" i seng, men det blev også den eneste aften de næste 14 dage, at det ikke var danskerne, der lukkede og slukkede baren på hotellet eller diskotek Elen! Vi blev hurtigt berømte for vores festeri, og det lykkedes os hver aften at sende englænderne, nordmændene, hollænderne m.v. i seng. Dette kunne måske skyldes, at bl.a. englænderne er vant til at drikke de første 20 genstande, inden de går i byen. Da baren i England lukker klokken 23, er der her en tidsmæssig forskydelse i de engelske sind, som ikke lige var til at forstå. Mens danskerne drog i byen omkring midnat, væltede den ene fulde englænder hjem efter den anden, og her begyndte det danske regime!!! Timerne mellem middagen og byturene

blev for nogens vedkommende brugt til at sidde i loungen, hvor Mette flittigt spillede Whist med enhver, der havde lyst til at være med, mens hun kylede den ene Bailey ned efter den anden - ofte med hjælp fra Casper. De mere kedelige drenge brugte enten tiden til at se samtlige fodboldkampe i fjernsynet, og hvis det ulykkelige skulle ske, at de ingen fodboldkamp viste en aften, kunne tiden jo bruges til at spille kort. Det var Christian (Fiskeren), der løb med titlen som "Den Store Spillehaj" og bankede de andre efter for godt befindende. Fiskeren selv understreger, at noget fik han da ud af turen, da det faglige gik helt hen over hovedet på ham.

Lille Peter Edderkop

Vores vilde byture resulterede i to timers søvn i snit pr. nat, hvorfor de fleste brugte det meste af deres frokostpause til en lille lur for at være frisk til den hårde undervisning resten af dagen - og en tur i byen om aftenen. Efter en hård og våd aften i byen, var det ikke altid nemt at komme op om morgenen, hvilket især Section 5 måtte sande, idet både Kenneth, Simon og Thomas på skift blev vækket af receptionen og fik lov til at synge en lille sang eller danse foran hele klassen.

Personlig opvarmning af Barmfager Schweizer

Efter en lang dag med ti timers undervisning havde vi masser af energi, der skulle brændes af, inden den "udsøgte" middag skulle indtages. Fem minutter efter undervisningen var stoppet, stod vi klar på tennisbanerne, fodboldbanerne, lå i poolen eller oksede rundt på vejene i 30 graders varme. De mest aktive må være Trine, som dagligt løb rundt sammen med drengene, og Helle, som svømmede 1½ time uden pause - vi blev jo helt bange for, at hun var ved at transformere sig til en vandhund. Morten P. gjorde sig også godt bemærket på sportsbanerne i et forsøg på at spille tennis barfodet - det

var et syn for guderne. Selvfølgelig skulle der også være uheld undervejs, hvilket Anders S. personligt erfarede, idet hans akillessene sprang - selv uden fysisk kontakt med fodbold eller en modspiller. Dette skulle dog ikke være skidt for noget, da Anders fik en udsøgt opvarmning resten af tiden af en ung barmfager schweizisk kvinde, som tog sig "personligt" af ham...

Sproglektioner

Ikke kun de schweiziske kvinder var efterspurgt. Dette erfarede vi også, at de spanske piger var, hvis man spørger Thomas - de norske blåøjede blonde sild tog Morten S. sig kærligt af. Den ellers højtråbende Henrik Nielsen (M) udviste talent for at lære det svenske sprog, idet han tog sig hjerteligt af den svenske kvindelige instruktør. Et andet interessant sprog blev for Louises vedkommende engelsk, da hun modtog et par privattimer af den noget så charmerende engelske instruktør. Apropos engelske instruktører kan vi fra Mads Winthers (S) side bekræfte, at de også kan være et spændende folkefærd, som kan nogle tricks bag gardinerne.

"Viva Espania"

Et andet spændende folkefærd var det spanske, som vi oplevede i Madrid til en meget spændende fodboldkamp mellem Real Madrid og Spartak Moskva på Estadio Santiago Bernabéu, hvor vi sad ti meter fra Real rede i, at vi nu kan hele Real Madrids repertoire af fodboldsange. De spanske fodboldtilskuere yndede at forsyne sig med fuglefrø under kampen, så skallerne fløj om ørerne på os - især André var meget udsat, da han havde et 1/2 kg skaller med hjem i nakken og lommerne.

Dr. Bombay gav den en over nakken

Det var ikke kun de professionelle hos Real Madrid, der kunne vise deres talenter på en fodboldbane - det kunne vores drenge (DR. BOMBAY) også.

Efter stærk opbakning af de bedste cheerleaders i mands minde blev modstanderne nærmest fejlet af banen. De indledende kampe endte med en mål-score på 12-0 i dansk favør, så man kan roligt sige, at de andre fik EN OVER NAKKEN! Efter en spændende semifinale, hvor vi vandt på straffespark over et engelsk-hollandsk hold, var der stor spænding inden finalen mod et tændt norsk hold. Det blev virkelig gået til den, og især Fiskeren viste virkelig styrke, og det bedste hold tog sejren - der var ikke et øje tørt. Vores tak går også her til Målmand Anders G., som dagligt ringede hjem til Kokken for at høre vejrudsigten, efter et par stunts ved målstolpen.

Flyvetur & knædans

Fiskeren viste sig hurtigt at lide af selektiv hukommelsestab - når sprutten kom ind, røg forstanden ud. Fiskeren viste sig fra sin stærke side, da han bar Line halvvejs fra Plaza Mayor til akvædukten. Styrken kunne jo ikke vare ved, men da Kenneth S. overtog gik det galt, og Kenneth og Line tog sig en "flyvetur". En anden person (Søren L.) mente at få vinger efter indtagelse af adskillige Red Bulls. Dette skete til stor morskab for os andre, idet han hyperaktivt hoppede på stedet hele natten, til Mads sendte ham hjem i en taxa. En anden hyperaktiv person på dansegulvet var André, som udfoldede sine dansetalenter med den nye danske dans: "Knædansen", hvilket gjorde det lettere besværligt for os andre at danse denne ukendte eksotiske dans med ham.

Suckling baby pig

Vin til maden var en ting - at få den var en anden. Efter adskillige forsøg fra selv Managers side måtte vi konstatere, at tjenerne pimpede ude bagved. Søren K og Ulrik (Dupont & Dupont) måtte forsøge sig frem utallige gange, før det endelig lykkedes at få den ønskede rødvin i stedet for rosévin. Lørdag aften ville vi prøve noget andet

end hotellets "udsøgte" buffet, hvor alt smagte ens - uanset om det var kylling, skinke eller ost. Vi drog derfor i samlet flok til en restaurant, hvor vi skulle debutere med "Suckling Baby Pig", som er babygris, der er så mør, at man kan skære den ud med en tallerken. Efter en lettere våd tur i byen aften før, synes Kenneth ikke ligefrem om synet af den lille søde, døde gris, hvorfor han stak af fra restauranten for at spise en burger rundt om hjørnet - efter en time dukkede han op igen. Nuray blev også chokeret over at se en lille gris, så hun et kort øjeblik helt glemte den savnede kæreste, men hun udviste dog lidt bedre manérer end Kenneth og valgte pænt at spørge efter menukortet.

Møntindkast i barmen

Efter en "udsøgt" middag gik turen endnu engang videre i byen, hvor der for en gangs skyld blev indtaget uendelige mængder alkohol. Efter en munter og våd tur i byen, hvor næsten alle participants var i byen (vi havde jo fri om søndagen og kunne derfor sove længe!), var det tid til at komme hjem. Anne-Mette Jensen (S) gjorde et ihærdigt forsøg på at komme nogle mønter i en telefonboks, men da den ikke ville modtage dem og trillede ud igen, fik Mads Winther (S) pludselig nogle associationer, da han fik øje på Anne-Mettes kavalergang. Mønterne smuttede simpelthen ned i revnen... Pludselig lå Anne-Mette på gaden og rullede rundt, mens mønterne trillede ud af barmen igen. Når Anne-Mette ikke rullede rundt på gaden eller sang Banansangen, var en af hendes yndlingsbeskæftigelser at lave body tequilas. Her måtte Simon jo hen og vise sine talenter, hvilket billederne nede på Elens også viser...

Kys på kinden

Der var heller ikke et øje tørt, da Henrik S. måtte konstatere, at det egentlig var sjovt at kysse pigerne på kinderne - specielt udsatte var Maria og Louise... Vi må jo bekræfte, at der af og til

kom et lille kys flyvende, men fra hvem til hvem vil vi overlade fantasien til!

Bif, Baf & Buf

Vores kære Donatello (charmetrolden Peter) kan kun bekræfte ovenstående alt for godt. Efter en hård tur i byen var det svært at holde sig vågen - især når partneren kom et smut forbi sectionen. Han tog simpelthen muren som hovedpude, lukkede øjnene - og så var han væk. Det havde ingen betydning, at partneren stod lige bag ved! En anden lidenskab var Box World, som vi alle lærte meget hurtigt - spørg ikke hvorfor (måske p.g.a. BIF, BAF & BUF)?? Også andre havde problemer med at holde sig vågne - bl.a. Simon, som



fandt hollandske Erik til at holde ham vågen - hvordan, er endnu en ting vi overlader til fantasien...

Kærlighed

Den høje charmerende fyr ved navn Casper var altid klar på en lille lytter. Hvis det blev for meget, kunne han jo tænke på Kaj & Andrea, som han holder meget af. Den elskede Barbara overtog scenen, når det gjaldt mimikker - det var så stor en oplevelse, at mavekrampene satte i gang. Lørdag aften underholdt Barbara hele baren med sine "hylende morsomme" vittigheder om den ordblinde hval, der troede, den var et pjattedyr og den ordblinde løve, der troede, den var skovens kogle.



Porno ?

Vores kære trofaste bodyguards - Søren K. og Søren M. (fra Århus) valgte at overvåge hotellet fra det indre. De holdt meget af værelserne, da de var veludrustede og havde TV med mange forskellige, "højlydte" kanaler... hvorfor mon de oftest blev hjemme? Værelserne blev også brugt til meget andet. En mindre intim ting var en kærlig omgang tøj-sludder. Det startede med at tre dejlige tøser (Louise, Line & Maria) lige skulle hente noget på værelset og straks ville komme tilbage. Men "uheldigvis" mødte de marcipanlikøren undervejs og efter en tom flaske kunne der tre timer senere danses nedenunder i baren igen - til stor forargelse for flere participants.

Ung mandlig participant i kvindelig seniors skjorte

Ugens højdepunkt måtte uden tvivl være lørdag morgen, hvor Morten S. mødte til undervisningen (lettere bedugget for at sige det mildt) i Anne-Mettes pink skjortebluse med flæser - hvorfor må I selv tænke jer til (De påstod noget om et væddemål, men helt ærligt... hvor langt skal vi ud?!)...

Truckertøs

Mette, som ifølge Mads er en "rigtig Århus-tøs", stod ligeledes i spidsen for en ny dille, som i bedste Olsenbande-

stil involverede et styk stribet knæksugerør, adskillige hårde drinks og en god fantasi. Mette er således set på Elens med et Sonofon-formet sugerør bag øret og hånden på snoren til det imaginære truckerhorn, mens hun skrånede "Trucker - ta' mig hjem til Jylland!". Dillen greb til Mettes store fortrydelse aldrig rigtig helt vildt omkring sig. Og Louise var på banen igen - denne gang i smukt parløb med den tidligere omtalte charmerende engelske manager. Vi er selvfølgelig fulde af forståelse for, at hun gerne ville træne sit engelske, men når klokken bimler seks om morgenen og dynerne har skreget sig hæse i forsøg på at overtale de unge mennesker til at komme hjem, så kan det godt gå hen og blive en anstrengende øvelse at overvære. Det trætte og udmattede blik i øjnene på de håbefulde nye revisoraspiranter faldt alligevel en tilstedeværende senior for hjer-tet. Denne sag måtte afsluttes, men det skulle gøres en kende diplomatisk, således at englænderen ikke tabte ansigt. Louise måtte således se sig nødsaget til at svare på følgende spørgsmål "Pik her - med hjem?". Meget kan man sige, men englænderen fattede ikke mistanke!

Pillemisbrug?

Selvom der var blevet holdt dundertaler hjemmefra om, hvorledes vi skulle opføre os, og om hvad vi måtte og især IKKE måtte, så var det dog ikke alle, der valgte at overholde de så nøje udstukne regler. For eksempel måtte man godt socialisere med de andre, men man behøvedes ikke nødvendigvis at drikke hjernen ud. Synderne her skal ikke nævnes ved navn, men de tæller alt i alt 28. Man måtte heller ikke indtage stoffer andet end ifølge recept. Det er i bund og grund en fornuftig regel, men vi er sikre på, at især Maria ville være glad, om reglen ligeledes indeholdt instruktion om ikke at blande receptpligtige mediciner. Maria blev nemlig set svævende rundt på gangene en hel dag, sludrende og storgrinende med en helt fantastisk nuance af rød i ansigtet. Det vides endnu ikke helt, hvad det var den unge dame havde blandet, men det virkede da i hvert fald på hendes forkølelse... Rygtet vil vide, at Maria blev stoppet i tolden i Kastrup og tilbageholdt en uge, idet hun forsøgte at indbringe noget af det af hotellet ud-delte medicin mod forkølelser - det såkaldte "tryllepulver"!

Partneren er gud !

Folk siger mange skægge ting, det er et faktum. Vi har ikke her plads til alle de guldkorn, der blev fyret af, men et par enkelte bør lige nævnes. For eksempel er det da virkelig et tegn på fuldstændig underkastelse, at Morten S. midt under en middag pludselig rejser sig og råber "Partneren er GUD!". Hvad kan vi sige... Lidt lærte han altså alligevel dernede. Føromtalt Mette (Mr. President) står også for én af bedre. Hun er nemlig blevet ansat i Århus. Og det er jo nemt, for der hedder de alle sammen Søren, altså selvfølgelig lige undtagen Ulrik ! Men OK, det kan også være svært !

Bonding

De indledende øvelser for at få rystet os sammen, bowling-aftenen, fodbold-



arrangementet og den første uge med undervisning på kontoret, virkede efter alt at dømmes efter hensigten. Der var masser af tøsesludder og "male bonding". Selv mellem kønnene var der bonding. Dette var mest tydeligt imellem Simon og Line, der valgte op til flere aftener i træk at aftale, hvilket tøj de skulle have på, for herefter til vor andres store morskab, at møde op i de samme ternede bukser. Det er utroligt, som begrebet unisex også har fået sneget sig ind i modens verden. Selvsamme unge mennesker deler op til flere interesser. Henrik S. kunne således konstatere, at de unge mennesker havde brugt størstedelen af en aften på med deres sko at øve sig på parallelparkering. Skoene stod i hvert fald meget smukt ved siden af hinanden i snorlige baner, da Henrik kom hjem fra Elens.

Rejsekongens guidetur

Lidt kultur blev der da også plads til. Æresprisen her må med overvejende flertal tildeles Søren L. (alias Rejsekongen), der fandt sin helt egen personlige spanske guide. Hun var dog åbenbart vældig velfunderet i Segovias historie, for Søren kunne tale i timevis om især akvædukten. Det viser sig, at der midt i akvædukten er en trekantet



sten, der faktisk holder hele den fantastiske konstruktion. Rygtet vil vide, at det var med denne historie i baghovedet, at Søren blev set på vej op i akvædukten for at hente sin anden sten ned!

Det er surt at hedde kurt

Ja, det var to hårde uger, og det var ikke alle, der kunne klare presset. Der var dog forskellige måder at håndtere det på, og der var således en mandlig, dansk senior (vi skal lade ham være unavngivet), der valgte at klare det ved at arbejde med to personligheder - den anden hed Kurt. Kurt var meget, meget vild! Kurt drak, sang og strippede. Det gik dog også galt for Kurt. Efter utallige aftener i træk på hjemmestrikket spansk at have generet de lokale taxaselskaber på det groveste (først ved bestilling af vogne, dernæst via verbale tæsketure af stakkels, forsvarsløse chauffører) blev det en enkelt spanioler eller to for meget. De tog action og anmeldte Kurt til politiet. Efter en hurtig og effektiv indsats fra det lokale kriminalitetsforsvar måtte vi sande, at rygterne på skolen var, at en ikke navngivet person var blevet arresteret på Plaza Mayor i færd med stoppe mønter i noget, der ikke var en telefonboks, mens han åbenbart forulempede de omkringstående flinke mennesker på noget, der mindede om spansk. Rygterne meldte ligeledes, at vedkommende var blevet bortvist fra skolen og hjemsendt uden ære. Om det var Kurt, ved vi ikke, men vi så aldrig rigtig så meget mere til ham. Desværre kan man sige, for Kurt var vældig rar, og en ting har vi dog taget med os fra dette besnærende bekendtskab - nemlig at spansk faktisk ikke er så svært. Man skal bare sætte "los" foran eller bagved de danske ord, og så er den simpelt hen i vinkel! Farvellos Kurt!

Dette var den nøgne sandhed om vores tur til Segovia. Hvad I ellers har hørt af historier eller rygter har intet hold i virkeligheden !!!!!!!!!!!

I sidste udgave af det daværende Indenfor Dørene udråbte vi en konkurrence om nyt navn til vort personaleblad. Som det fremgår, har vi også kåret en vinder, i det at bladet allerede har skiftet navn.

Vi fik følgende input til konkurrencen:

Orange clock work news

Husets appelsinfrie /Husets appelsinfrie news

A l'orange

Squeezed Oranges

Pearls of squeezed Oranges

Under appelsinhuden

Orange Oracles

Citruspressen

Under solen

Juicy News

Orangade Expressen

Appelsin Pressen

Orange Relaxed

Vinderinputtet Juicy News kommer fra Skat Malene, Johnny, Jeanne og Pia. Redaktionen ønsker vinderne tillykke, præmien kan hentes i marketing.

Vi siger tak for de mange forslag og beklager, at ikke alle kan vinde.

(red.)

Set & sket • Set & sket

BPO i stor ekspansion

Det går strålende for BPO. Her ses den nye gruppe medarbejdere, der indtog de nye lokaler i stuen i september.



John Andersen tog afsked

John Andersen holdt reception på Handelshøjskolen på Solbjerg Plads den 6. juni med stort fremmøde. På samme tidspunkt måtte vi også sige farvel til Flemming Holm og Esther Teilmann.



Arthur Andersen afholder konkurrence

Vind en rejse til Chicago med Arthur Andersen



Arthur Andersen afholdt en konkurrence for studerende, der skulle beskrive den idéelle arbejdsplads. Vinderne kunne vinde en rejse til Chicago. Læs mere om denne tur på side 31.

Heste og Føl

Intro for de nye medarbejdere trak folk i B'Arthur og man kan vist kun sige, at stilen er lagt blandt de nye revisionsmedarbejdere.



Set & sket • Set & sket

Gallafest 2000

Gallafesten 2000 blev afholdt på Langeliniepavillonen. 340 gallaklædte personer mødte op til en festlig aften. Efter den gode middag spille de The Soul Company op til dans. En god "erstatning" for bandet, der spillede til Gallafesten 1998!!! Husets faste DJ stod for musikken

resten af natten, mens de i baren langede så mange drinks over disken at de allerede kl. 0.30 løb tør for gin!!! En meget vellykket fest, der forhåbentlig bliver afholdt igen om 2 år.



Den nøgne sandhed om Euroen - og om K1&K2

v. K1 Kristine Marker & K2 Katarina Johannessen

1. Har du penge, så læs videre
2. Siger du JA til fransk, så læs videre
3. Hedder du Kenneth, så gå videre til næste artikel.

Arthur Andersens valgbarometer, sådan var vores overvejelser op til EURO-valget.



Ja

Nej

Partnere

Det bliver lettere at trække sig tilbage og nyde alderdommen og en kold pina-colada i Costa del Sol, når pensionen udbetales i Euro.

En partner siger altid NEJ

Revisorer

Onde tunger (uden for AA) siger at revisorer er lidt tørre i kanten. Men som det er alment kendt, er der hjælp på vej med den nye Euro harmoniserede titel: "Stats.EUROTISEREDE rev."

Not an option, revisorer siger aldrig NEJ.

BC-Konsulenter

Da de ikke har kunnet blive Stats.aut. rev. kan de jo ikke være gode til tal. Ved JA til Euroen kan de måske endelig få opfyldt drømmen om en autorisation.

Et honorar på 100.000 DKK lyder af mere end et honorar på 12.000 Euro...

IT-Afdelingen

En god grund til at lukke serveren ned i 3 timer.

En god grund til at lukke serveren ned i 3 timer.

Advokater

Så er man et skridt nærmere den Europæiske Union og dermed er vejen banet for at blive en rigtig del af et AA kontor.

Er konservative, og har ikke sagt JA til New Economy og appelsinen. Hvorfor så sige ja til Euroen og de tofarvede mønter.

Skattebasser

Stemte ikke, der findes jo efter deres opfattelse ingen spørgsmål, hvortil der kan gives et klart JA eller Nej.

Af pladsmæssige årsager udelades den nøgne sandhed om K1&K2 (The real Stuff), som bliver bragt i et senere nummer (red.)

AA Euro 2000 Indoor Soccer Tournament

v. Lars X. Pedersen og Lars Jønstrup

Fredag:

Københavns lufthavn 17.15 den 11. august 2000. Humøret var højt, og alle så frem til en spændende weekend. Kenneth Bødiker, set i lyset af hans bytur foregående nat, havde valgt, at efterleve tesen om, at man skal rejse sig ved det træ man er faldet, hvorfor han havde valgt at starte turen med to 1,5 liters colaer med en kraftig dosis slave whisky af tvivlsom oprindelse. Det skulle senere vise sig at være mere end han kunne klare.

Der går ikke længe før vi afslører, at vi er revisorer, der kommer for lidt ud i det virkelige liv. Straks efter indtrædelse i Boarding area, bliver alles radare indstillet til taxfree søgning og der går ikke længe før butikken er lokaliseret - naturligvis en af butikkerne, der ligger i modsat retning af vores gate. De nye toldregler er der ingen af drengene der kan gennemskue og der bliver brokket højlydt over de høje priser på tobak og sprut.

Om bord på flyveren begynder Kenneth at udsørge stewardessen om der er en god strand i Lillehammer og hvordan hun har tænkt sig, at vi skulle komme dertil fra Oslo. Der grines - endnu - for netop som flyveren har løftet sig fra jorden vælger Keld at smide en bombe i flyet. "Øhh - der er forresten selvfinansiering på omkring 1.300 kroner". Her sad man så, uden chance for at komme af flyet, og måtte sluge denne nyhed råt. Keld forklarede omstændighederne og gjorde det klart, at vi ikke kunne stille hold, hvis vi skulle sejle allerede torsdag aften og først kom hjem mandag. Vi overbeviste os selv om, at vi nok blev sponsoreret af AA alligevel og der blev ikke talt meget mere om den sag. Realiteten måtte vi desværre sande da vi kom hjem - selvfinansiering! Man tror det er løgn!!



Kenneth's tvivlsomme slave whisky begyndte at vise sine bivirkninger og manden blev pludselig ekspert på ejendomsbeskatning og insisterede noget højlydt på at forklare Morten og Keld sandheden om systemet, hvilket foregik i et efterhånden brægende stemmeleje. Snart blev de blå solbriller kørt i stilling og vi havde pludselig "The all time greatest party entertainer, Jim Walsh i flyet". En steward fik tilsyneladende ondt af os andre og introducerede os til en ny drink, så vi kunne dulme nerverne. Cognac og juice - ganske glimrende i øvrigt.

Vi ankom til Oslo og fandt toget, der skulle bringe os til Lillehammer. Toget var proppet med AA folk fra England, Holland, Tyskland osv. og alle havde tilsyneladende nydt godt af, at Norge ikke er med i EU. Der var i hvert fald rigeligt med alkohol - også i kroppen. Eksempelvis kunne man genkende alle hollænderne ved deres karakteristiske rom og cola aflejringer på skjorten. Folkene fra Manchester var ligeledes i storform. Jønstrup tilkendegav i køen til toilettet sin sympati for det lokale fodboldhold, Manchester City. Dette fik en af Manchester folkene til i bogstaveligste forstand at rydde køen, hive en mand ud fra toilettet, således at Jønstrup straks kunne komme til. Kanon stemning og den to timers tur til Lillehammer følte meget kort.

Vi tog taxi fra Lillehammer banegård til vores hotel/motel, som lå lige under den kendte skihop bane Holmekolmen. Vi blev indkvarteret i dobbeltværelser, hvilket skulle vise sig at skabe problemer i relation til networking senere. Vi drog fra motellet op til Holmekolmen til fods, hvor der var musik og øl. Øllene (2 stk. i sædvanlig AA stil) var gratis, hvis man havde kuponer fra velkomstposen fra motellet. Det havde vi ikke - der var ingen velkomstpose på vores værelser (Det viste sig senere at Bødiker havde fjernet den) og nu var vi presset. Man kunne for 40 Nkr. købe øl med norske penge - som ingen af os havde. Vi stod og flagrede med vores Visa, Diners, Mastercard og hvad ved jeg, men der var ingen mulighed for at betale med kort. De helt store salgstaler blev bragt på banen i baren og det lykkedes Lars X. og Kenneth at købe to øl for 17 dkr. og 10 nkr. Resten af gruppen kom ligeledes på mirakuløs vis i besiddelse af øl. Det var ikke fordi der var nogle af os der havde behov for mere øl, efter togturen, men man kan jo ikke bare stoppe midt i festen. Der blev minglet og talt med andre AA'ere fra Europa. Pludselig bemærkede vi at Keld og Morten var væk. Vi kiggede op på Holmekolmen som var oplyst og belagt med et plastikunderlag, der muliggjorde sommertræning på ski. Ganske som forventet kunne man ane Eddie the Eagle 1 og 2 godt 200 m. oppe på landingsområdet af Holmekolmen. To sorte skikkelser - den ene rødhåret og den anden halvskaldet - de satte sig på deres dertil indrettede på bakken

og begyndte nedturen. Der kom skrig og råb fra de to i takt med at hastigheden oversteg det forsvarlige og behagelige. What a rush, var deres kommentar. Lars X. og Lars Jønstrup mente de kunne gøre det bedre og kravlede lidt længere op end Keld og Morten. Arrangørerne havde fået nok. Der blev råbt noget vrøvl på norsk over højtaleranlægget, ligesom Lars og Lars skulle til at gøre klar til nedturen. Lars og Lars blev enige om ikke at køre ned, og valgte ganske logisk at "moone" hele Lillehammer i stedet. Danskerne havde gjort deres entre til dette års AA Euro indoor soccer tournament.

Arrangementet ved Holmekolmen sluttede kl. 01 og danskerne mente det var for tidligt. Der blev gået mod Lillehammer by, som lå godt 3 km væk, mente vi. Vi nåede ikke langt før vi nåede et T-kryds, som enten kunne bringe os mod Lillehammer eller længere væk. Lysten til byturen faldt og da Morten kl. 01 om natten var på vej ind i et tilfældigt norsk hus for at spørge om vej til det nærmeste diskotek, måtte vi erkende, at det var tid til at trække os tilbage. Under forløbet var der et par engelske piger, der havde hængt sig på gruppen – til ingens forargelse. De blev naturligvis budt på godnat øl på vores motelværelser og endte med at overnatte hos Lars X. og Andreas, som delte værelse. Deres hotel lå så langt væk og det var svært at finde vej i mørket.

Lørdag:

Efter et godt morgenbord drog vi kampklædte mod fodboldbanerne. Det viste sig, at indendørs havde flere betydninger end vi var klar over, da kun tre af de ni baner var indendørs. Første kamp var mod det bedste hold i England, (Ifølge



Jønstrup), Manchester City. De spillede hårdt, med blod på benene som briter nu engang gør. Dog burde vi have vundet, men fik uafgjort 1-1. Vi kom dog hurtigt ovenpå, efter en fejlfri match, slog vi Amsterdam 2-0. (Øh, uden kamp!! De mødte ikke op).

Tredje opgør, mod et belgisk hold, blev en skuffelse. Vi kunne kun forklare 2-3 nederlaget med den ringe og ujævne bane, som vi ikke havde nået at omstille os til. Næste kamp var heldigvis indendørs, hvor vi fik vist vores klasse i den Olympiske Arena. Edinburgh fik en sæk på 4-0, bl.a. scorede Jønstrup i al beskedenhed direkte på målspark. Vi stod nu rime-light, med to sejre, en uafgjort og et nederlag. Mulighederne for at gå videre var åbne. Desværre har vi en mistanke om bestikkelse, selv blandt uafhængige revisorer, da City og Belgierne spillede 1-1, det eneste kampen ikke måtte blive.

Det var blevet frokost tid og folk var begyndt at blive sultne. Der var ingen mad, ikke engang på motellet kunne man købe noget udover kiks og sodavand. Bjarne Andersen fra BC var rystet og klagede noget over den manglende strukturering af stævnet og faciliteterne. Han blev bakket op af gruppen. Bjarne mente, at der tydeligvis ikke sad nogle konsulenter blandt arrangørerne.

Vi gik ind for at afprøve en klatrevæg, der var placeret i en af hallerne. Snart hang der 7 danske AA'ere på vægen, som alle var overbevist om, at de lignede Tom Cruise fra Mission Impossible 2. Sandheden var dog, at ingen nåede mere end 2 meter over jorden. Bjarnes frustration over stævnets mangler, gav ham tilsyneladende for meget energi og meget optimistisk var han i gang med at hoppe fra et sted til et andet på klatrevæggen. Det gik selvfølgelig galt og Bjarne brækkede ringfingeren på venstre hånd. Af sted til skadestuen og gips på. Nu var vi en deltager mindre.

De tre timer der skulle gå før finalerne skulle spilles, blev tilbragt med øl og bare maver på græsset i 25 graders varme og solskin. Som kedsomheden sneg sig ind på os, anskaffede Morten noget pulveris fra den nærliggende ishockeybane. Isen var oprindeligt ment som øl-køler, men viste sig hurtigt at have en langt mere underholdende egenskab. Man kunne lave snebolde! Som unge drenge med kontaktbesvær begyndte vi at kaste små og store snebolde efter forbigående, som fortvivlede kiggede op med den blå solfyldte himmel. Personerne som blev mål for vores julelege var fortrinsvist af det modsatte køn. Dansker! tænkte de, men synes glade for, at nogen lavede lidt underholdning. (Tror vi nok!)

Finalerne blev spillet omkring kl. 18, og der blev spillet glimrende fodbold. Frankfurt kontoret vandt over Manchester kontoret i dame finalen. Riga kontoret (Letland) vandt over Lon-



don kontoret i herrefinalen. Riga skal således være vært til næste år, hvis traditionen skal følges.

Vi drog tilbage til motellet og besluttede os for at sidde og nyde solen lidt, inden omklædning til aftenens fest. Al tilgængelig sprut og øl blev sat på bordet og stemningen var i top. Der gik ikke længe før 2, så 3, så 5 tyske kollegaer fra München kontoret tilsluttede sig vores lille selskab. Senere kom det vindende hold fra Riga og drak lidt med. Tiden gik og der blev udvekslet meninger og senere visitkort. Vi fik alle tilbud om at komme til oktober festival hos vores tyske kollegaer. Meget gæstfrie, de der tyskere, selvfølgelig gengældte vi tilbuddet om indlogering hvis de kom til Kbh. Networking var i gang.

Vores gæster trak sig tilbage lidt efter lidt - de skulle over til festen - spising. Vi synes det gik så godt med vores lille havefest, så vi tog det helt roligt og håbede på at der var mad tilbage når vi kom. Vi blev også hurtigt enige om, at hvis alle 800 deltagere skulle spise på een gang ville det blive lidt for hektisk.

Mellem kl. 21 og 21.30 befandt vi os alle til festen. Et kæmpe arrangement, og der var et overflødhedshorn af mad. Diskoteket spillede for fuld tryk og stemningen var i top. Vi fik hurtigt spist og opbygget et mindre fadølslager ved vores bord. Kl. 22 var det tid til præmieoverrækkelse. Det først hold der blev kaldt op, var os. Vi var noget forundrede, siden vi ikke sportsligt havde præsteret noget nævneværdigt. Da vi stod på scenen foran de ca. 800 andre deltagere, råbte konferencieren i mikrofonen, at vi fik en medalje for at være det mest fulde hold under fodboldkampene. Vi blev hyldet og tog pænt imod vores præmie. Der var ikke nogle, hverken fra DK eller andre lande, der var fulde under kampene, så vi undrede os lidt over titlen på præmien. Vi fik senere at vide at den også var udtryk for den mest underholdende deltagelse på stævnet. Det forstod vi bedre og var stolte af vores præstation.

Festen tog fart og ligeledes indtagelsen af yderlige alkoholiske drikke. Der viste sig hurtigt at være gemt en John Travolta i både Lars X., Keld og et par af de andre, der mente de styrede dansegulvet for hårdt. Men Keld havde mere at byde på. Pludselig stod han på et af bordene i bar overkrop og lavede one-man dance show. Udsmitterne var ikke ligeså imponeret af Keld's præstation som nogle andre, og han blev i bedste Roadhouse stil dirigeret ned fra bordet, op til flere gange. Kenneth fik pludselig trang til at moone og valgte at gå rundt med bukserne nede ved knæene i en times tid. Dog var han så venlig at lade trøjen dække det bare, så kun en del af låret var synligt. Men hvad er det værd, når han gang på gang bukkede sig forover og viste sig fra sin smukke side.

Vores engelske kollegaer fra fredag aften tilsluttede sig, og der blev arbejdet på networking. Især Andreas og Lars X. var igen travlt optaget af at få etableret et solidt networking relationship med pigerne. Ved fem tiden sluttede festen, nogle gik i seng, men Morten, Keld og Jønstrup rundede det lokale diskotek i byen.

Søndag:

Hårdt ramt af nattens udfordringer samlede gruppen sig ved 11 tiden. Bjarne og Keld tog på sightseeing og resten placerede sig i nærheden af motellet ved en å og nød solen. Lars X. var væk og Kenneth var væk. Det viste sig at Kenneth sov på sit værelse og Lars X. sov på et andet værelse end sit eget, for Andreas sov ikke alene.

Kl. 14 drog vi mod Lillehammer banegård. Derfra med bus til Oslo lufthavn. Vi checkede ind, afleverede bagage og fandt en Tax-free butik. Der var to timer til at vi skulle flyve, så der var også tid til at få lidt at spise i lufthavnen. Trods rigelig tid til at lokalisere vores gate osv. opstod der problemer. Flyet afgik 18.50 og 18.45 sad alle i flyet på nær Keld. Hvordan kan det lade sig gøre, tænkte vi. Vi blev flere gange spurgt af flypersonalet, om vi vidste hvor Keld var. Han burde være lige ude ved gaten, sagde Lars X., som havde set ham gå ind på toilettet lige ved siden af vores gate. Keld var ikke at finde – tilsyneladende fordi han løb forvirret rundt ved en forkert gate. Han blev råbt op på højtaleranlægget, men uden held. Vi fik at vide, at han måtte tage den næste afgang og vi morede os meget over det. Men så 18.49 træder Keld ind i flyet og med et meget uforstående ansigtsudtryk, forklarer han, at han i hvert fald ikke er skyld i noget som helst.

Turen går til København, og vi skiltes i lufthavnen og takker hinanden og arrangørerne for en fantastisk og uforglemmelig tur.



Juicy New Folks

Navn: Anders Sinding Kristiansen
Alder: 26 år
Division: DMM



Jeg er 26 år og læser jura, hvilket jeg har planer om at fortsætte med ved siden af mit HD-studium. Ved siden af mine studier har jeg tidligere arbejdet med pantebrevshandel. I den fritid som jeg ikke har, interesserer jeg mig for moderne arkitektur, design og sidst men absolut ikke mindst, vin, hvor jeg går meget højt op i specielt den praktiske del – indtagelse af vinen.

Navn: Peter Donnerstag
Alder: 25 år
Division: INFRA



Jeg er netop begyndt at læse cand.merc.aud. samtidig med, at jeg arbejder i Arthur Andersen. Før jeg blev ansat i Arthur Andersen arbejdede jeg hos BFE, hvor jeg udarbejdede regnskabsanalyser til brug for foreningens medlemmer. I min fritid dyrker jeg triathlon og med tiden er målet at gennemføre en Ironman.

Navn: Casper L. Jensen
Alder: 24 år
Division: INFRA



Jeg er startet i Infrastructure pr. 4/9-2000, og jeg kommer fra en stilling som intern sælger hos Danmarks førende VVS-grossist, hvor jeg også er udlært. Jeg er skiftet til AA, fordi jeg ønsker udfordringer der matcher mit HD-studie, hvor jeg lige er startet på 2.del. På hjemmefronten deler jeg PC'er med min revisorkæreste og vores to katte.

Navn: Trine Qwist
Alder: 26 år
Division: INFRA



Jeg er nyuddannet Cand.merc.aud'er fra Handelshøjskolen i Århus og skal starte på Københavnerkontoret i revisionsafdeling i Infrastructure d. 1. september. Derudover skal min tid bl.a. bruges på venner og håndbold.

Navn: Anders Gjørup Larsen
Alder: 24 år
Division: INFRA



Jeg er 24 år og har lige afsluttet mit HA.alm. studium på VHC-Slagelse. Jeg er blevet ansat som revisormedarbejder i Infrastructure-afdelingen pr. 4/9-00. I min fritid dyrker jeg meget sport, herunder styrketræning, fodbold, tennis og squash. Desuden har jeg en kæreste, som jeg tillige spenderer meget tid sammen med. Samtidig med arbejdet i AA, læser jeg Cand.merc.aud. på deltid, hvilket efter min overbevisning er en god blanding af praktisk og teoretisk viden.

Navn: Camilla Grønngaard
Alder: 26 år
Division: BPO



Jeg startede i BPO 1. september.

Jeg blev færdig som BA'er i erhvervsprog i 1997, og siden da har jeg været lidt rundt omkring - i Forsvarsministeriet, hos flyselskabet GO i London og hos DFDS Dan Transport. Ved siden af arbejdet læser jeg ED i engelsk på Handelshøjskolen. Jeg bor i Slagelse, og i fritiden dyrker jeg aerobic og er sammen med min kæreste og venner så tit som muligt.

Navn: Henrik Tufvesson
Alder: 30 år
Division: BC



Jeg er startet i Business Consulting i august 2000. I BC kommer jeg til at beskæftige sig med eBusiness og relaterede emner. Jeg kommer fra en tilsvarende stilling i PwC og har endvidere en baggrund som salgschef i den grafiske branche. Det meste af fritiden går med at være sammen med Birgitte og med klonen Philip, som er to år. Og naturligvis går tiden også med masser af læsning om eBusiness og Den nye økonomi.

Navn: Malene Møller
Alder: 27 år
Division: Århus



Efter et par år omgivet af konsulenter blev jeg ansat hos Arthur Andersen den 20. juni 2000. Min uddannelse BA i erhvervsprog fra 1998 giver mig fundament til at arbejde med de sproglige opgaver, arbejdet som sekretær byder på. Jeg har derudover erfaring fra jobs som kontorassistent, intern sælger, kvalitetsassistent og sekretær i forskellige brancher. Jeg er 27 år, gift med Lars og vi har en irsk setter. Derfor går jeg mange og lange ture, og det nyder jeg meget.

Navn: Jan Bliksted Larsen
Alder: 26 år
Division: BPO



Jeg er 26 år og er startet i BPO pr. 1. september. Jeg kommer fra en stilling som controller hos F.L. Smidth & Co., hvor jeg var ansat i knapt halvandet år. Jeg er uddannet cand. merc i økonomistyring fra Handelshøjskolen i København. I min fritid dyrker jeg en del sport, bl.a. badminton, cykling og fitness. Men efter at være startet i Arthur Andersen bliver der jo ikke så meget fritid. Som en sidste bemærkning kan jeg sige at jeg bor på Nørrebro.

Navn: Pia Krogh Larsen
Alder: 23 år
Division: BPO



Jeg kommer fra Hillerød. Jeg er pr. 1 sept. ansat i BPO. Det mest interessante jeg har lavet indtil videre er et års ophold på et internationalt college i Cambridge og senest et halvt år i Thailand, hvor jeg hjalp med at undervise engelsk på en folkeskole i provinsen Phichit. Ved siden af arbejdet læser jeg HD, hvilket tærer godt på fritiden. Men når tiden er der, foretrækker jeg at dele den med venner og familie. Mine fritidsinteresser er bl.a. syning, mine in-liners, rejser (når det kan lade sig gøre) og når humøret er der, at gå igang med maling og malerrulle.

Navn: Jesper Martin Jensen
Alder: 25 år
Division: BPO



Mit navn er Jesper, er 25 år og bor i p.t. i Slagelse. Jeg er ansat pr. 1. september i BPO. Som baggrund har jeg en HA fra sommeren år 2000, og forud for denne har jeg været ansat ca. 2 år i Rigsrevisionen. Sideløbende med mit job, vil jeg bestræbe mig på at følge et cand.-merc. studie i økonomistyring. I øvrigt spiller jeg en del badminton samt tennis, hvilket jeg i videst mulige omfang vil fortsætte med. Ellers interesserer jeg mig for stort set alt sport. Jeg ser frem til en spændende og lærerig tid hos AA.

Navn: Lars D. Pedersen
Alder: 29 år
Division: BPO



Jeg hedder Lars og er pr. 1. september startet her hos AA i BPO-afdelingen. Jeg har en uddannelse som cand. merc i Økonomistyring og regnskab fra Handelshøjskolen i Århus. Jeg kommer fra et job som controller hos MAN B&W Diesel, hvor jeg var ansat i 1° år. Jeg har tidligere arbejdet hos DSB i en budget- og planlægningsfunktion. Jeg er 29 år og bor på Frederiksberg. I min fritid, når tiden tillader det, kan jeg godt lide at besøge venner og dyrke en masse sport: fodbold, hockey, løb etc. Jeg har netop været ude at spille golf for første gang og er blevet grebet af det. Så hvis nogen har lyst til at spille golf med en nybegynder, er I velkommen til at ringe.

Navn: Lisbeth Holler Langhorn
Alder: 18 år
Division: BPO



Jow, lad os se, jeg hedder Lisbeth Holler Langhorn og er 18 år. Jeg er lige blevet student her i sommers. Jeg tog min højere handelseksamen på Niels Brock, Julius Thomsens Plads, hvor jeg havde erhvervsøkonomi på højt niveau. Jeg er blevet ansat i BPO pr 1. september. Jeg er lige startet på HD om aftenen, hvor jeg skal læse i fire år. Jeg er født og opvokset i København og er for to måneder siden flyttet til Vesterbro, så noget fritid går på at istandsætte lejlighed. Jeg kan godt lide at være sportslig aktiv, men tiden, i øjeblikket, er desværre lidt svær at finde.

Navn: Ulrik Gerdes
Alder: 42 år
Division: BPO



Ansæt den 1/9-2000 i BPO. Jeg er født i 1958, gift med Dorte, med hvem jeg har 3 børn: Jeppe (1985), Ditte (1988) & Joachim (1994). Jeg kommer fra et job som økonomi- og adm. chef i en af Danmarks største udbydere af udlejningsmateriel til bygge- og anlægsindustrien, og har før den tid haft lignende stillinger i mellemstore, udførende entreprenørvirksomheder. Jeg er oprindelig uddannet i BG-Bank, har læst lidt MBA og er nu på vej til at blive stud. merc. aud. Min fritid bruger jeg på min familie, sommer-tennis og vinter-skiing.

Navn: Stephan Schors
Alder: 25 år
Division: BPO



Jeg blev ansat i BPO pr. 1. september. Min baggrund er cand. merc. i økonomistyring og informatik fra Aalborg Universitet, som jeg afsluttede i juni måned. Jeg bor i Greve med min kæreste Louise, som jeg har kendt i 4 år. I min fritid dyrker jeg en del sport. Jeg holder mig i form ved at løbe og derudover er jeg for knap et år siden begyndt at spille golf.

Navn: Claes Hahn Balle
Alder: 33 år
Division: Rønne & Lundgren



Jeg er uddannet som jurist, og ansat som advokatfuldmægtig hos Rønne & Lundgren den 31. august 2000. Forud herfor har jeg arbejdet i Landsskatteretten og senest et år i International Bureau of Fiscal Documentation i Amsterdam. Jeg har kone og to børn på 4 og 1 år, så mine fritids- og sportsinteresser er blevet begrænset en del. Jeg spiller gerne badminton eller squash, og håber at få tid til at deltage i AAs forskellige aktiviteter.

Navn: Mikkel Borup
Alder: 31 år
Division: BC



Jeg er startet i BC - Business Process d. 1. september 2000. Jeg har været forbi Handelshøjskolen i København i et par omgange, og har netop afsluttet HD i informatik og økonomistyring. De sidste 6 år har jeg tilbragt i den finansielle sektor, senest i Danske Bank. Opgaverne har primært været relateret til økonomistyring med fokus på optimering. Fritiden går med tennis, squash og skiløb i uge 10 hvert år i Frankrig. Seneste idrætsgren er boksning (og nej, det er ikke fordi jeg drømmer om at blive dørmænd på Park Café!). Derudover sætter jeg stor pris på gode venners selskab, samt restaurationsbesøg, hvorfor jeg arbejder på at oprette PBS-aftaler med nogle af Københavns udsænkingssteder.

Navn: Henrik Dietz
Alder: 36 år
Division: Skat



Jeg har været hos R&L siden 1. juni og 1. okt. flyttede jeg (efter at være blevet advokat op til AA's skatteafd. (selskabskat). Før det har jeg jobmæssigt været vidt omkring - fra Skatteministerens tro tjener i Departementet til konsulent for Folketingets Skatte- og Erhvervsudvalg. Herfra videre til advokatfirmaet Lindh, Stabell, Horten. Så jeg ser nu frem til også at prøve kræfter med skatterådgivning hos AA. Jeg har en kæreste (Winnie), ingen børn og ingen husdyr. Min base er i Dragør tæt på vandet og fredede arealer, hvor jeg motio-nerer hver dag!!!, når jeg ikke spiller squash for AA.

Navn: Maria Klemensen
Alder: 24 år
Division: DMM



HH, Akademiøkonom, og er i gang med HD nu. Efter HH flyttede jeg til Schweiz, hvor jeg har boet i tre år. Arbejdede hovedsageligt som bartender alle tre år. Kommer fra Århus, men boede to år i Kolding, hvor jeg læste til Akademiøkonom. Har dyrket kick-boxing, badminton og squash, men dyrker kun sidstnævnte nu.

Navn: Søren Ljørring
Alder: 21 år
Division: Large



Jeg har taget en Højere Handelseksamen, som jeg tog på Copenhagen West Business College. Jeg er startet som revisorelev i september og læser i den forbindelse HD ved siden af arbejdet. Min fritid bruger jeg på venner og sport, især løb. Jeg har bopæl hos mine forældre i Greve. Jeg glæder mig til at starte hos AA.

Navn: Helle Rasmussen
Alder: 35 år
Division: BPO



Jeg hedder Helle Rasmussen og er blevet ansat i AA BPO pr. 1. september 2000. Jeg er uddannet kontorassistent og har været beskæftiget med tal lige siden. De sidste 6 år har jeg været ansat som controller i en handelsvirksomhed. Jeg læser merkonom, løber, kører mountainbike og spiller badminton i min fritid. Derudover er jeg gift på 10. år med Niels og har to børn, Camilla på 14 år og Casper på 9 år.

Navn: Peter Strand
Alder: 40 år
Division: BC



Ringene er sluttet..... Startede i Arthur Andersen Management Information Consulting Division i 1986. Ved opsplitning af AA til 2 søsterselskaber i 1989, blev jeg overført til Andersen Consulting. Fik i 1993 et tilbud der var svært at sige nej til og startede derfor som Koncern IT Chef i Hempel gruppen. Blev i 1995 udnævnt til Adm. Direktør for Hempel's datterselskab i England samt Bestyrelsesformand for det irske datterselskab. Kom i slutningen af 1997 tilbage til Andersen Consulting og er nu pr. 1. august startet i Arthur Andersen Business Consulting.

Hører til i den exclusive klub af "stadig gift med den samme" – hvilket vi har været i 14 år. Ifølge min kone skyldes det nok at jeg i halvdelen af karrieren har befundet mig på jobs i udlandet. Vi har 2 fodboldgale drenge på hhv 6 og 9 år, hvilket har betydet at vi nu kan finde vej til diverse fodboldbaner i selv de mindste byer i Nordsjælland. Hele familien er sejl- og skisports interesserede. Derudover "dyrkes" Frankrig og fransk mad/vin kultur når der er mulighed for det.

Navn: Arne Bergmann
Alder: 50 år
Division: BPO



Jeg er pr. 1. september 2000 ansat som senior medarb. i BPO. Født og opvokset i Trondheim, men har boet i og rundt om København siden jeg startede på Handelshøjskolen i Kbh. i 1971. HA (74) og HD-R (77), og har siden arbejdet som leder i og af regnskabs- og økonomifunktioner i Storkøbenhavnområdet, herunder bl.a. Frisko Sol Is, CO-RO FOOD, ISS, Bodenhoff og senest Chr. Olsen Nordic, importør og distributør af Parker, Penol, Uni o.a. i DK, SE og FI. Bor nu i Jonstrup, Værløse, er gift, og har 3 ikke hjemmeboende børn. Motionerer op til og i den alpine skisæson, hvor jeg mindst 3 gange i vinterhalvåret rejser til vor egen hytte i Trysil.

Navn: Louise Stadager
Alder: 23 år
Division: DMM



Mit navn er Louise Stadager og jeg er 23 år. Jeg er startet i Revisionen den 4/9 i DMM. Af uddannelsesmæssig baggrund er jeg matematisk student fra Frederiksborg Gymnasium og blev færdig med HA almen i december efter at have forlænget uddannelsen med 1 år i praktik.

Jeg er født og opvokset i Hillerød, hvor jeg stadig bor, dog nu i min egen lejlighed sammen med en veninde fra gymnasiet. Lejligheden er lidt af et projekt som skal kombineres med arbejde og studiet på cand.merc.aud.

Min fritid bliver derfor fordelt på lejligheden, studiet og mine venner og veninder. Af sportslige interesser er der ikke mange, men har da ambitioner om at komme igang med et eller andet i den nærmeste fremtid.

Navn: Nuray Kücükıldiz
Alder: 26 år
Division: Large



Jeg er 26 år. Jeg er af kurdisk oprindelse, men jeg har boet i Danmark i 21 år. Jeg har lige afsluttet min HA og er nu startet på Cand.merc.aud. Udover mit arbejde er jeg engageret i foreningsarbejde, som primært går ud på at fremme integrationsprocessen for indvandrere i Danmark. Derudover dyrker jeg motion et par gange om ugen.

Navn: Line Normann
Alder: 23 år
Division: Large



Jeg er den 4. september startet som revisionsmedarbejder i Large. Noget af min fritid vil dog blive brugt på Cand.merc.aud.-studiet, hvor jeg lige er begyndt 1. semester. Efter 3-4 gode og sjove år i Århus er jeg netop vendt tilbage til hovedstaden med en HA(jur) og jydsk accent i bagagen – Det der er tilbage af min sparsomme fritid bliver brugt på bestyrelsesarbejde i Stud.samf.foreningen, på venner, rulleskøjteløb, fitness m.v.

Navn: Søren Magnussen
Alder: 26 år
Division: Århus



Jeg er 26 år og bor i Århus, sammen med Sine. Siden 1995 har jeg læst HA-JUR og efterfølgende Cand.merc.aud. Jeg er ansat pr. 4-9-2000 i revision på Århus kontoret.

Navn: Heidi Østfeldt Petersen
Alder: 22 år
Division: Payroll



Jeg er 22 år gammel. Indtil nu har jeg arbejdet som pædagogmedhjælper og regnskabsassistent i et flyselskab. Der fangede jeg interessen for regnskab og er nu elev hos AA siden 1-6-2000. I min fritid nyder jeg naturen, endvidere går fritiden med kæresten, venner og veninder, biografure, madlavning og afslapning.

Navn: Søren Lykke Kristiansen
Alder: 27 år
Division: Århus



Jeg har læst HA i Herning og Cand.merc.aud. i Odense. Bor nu i Århus med min kæreste Helle. Jeg har en fortid som kontorassistent og kvalitetskontroller i et tekstilagentur. I min fritid går jeg til Rotaract og spiller tennis i fritiden.

Navn: Christian B. Pedersen
Alder: 21 år
Division: Large



Jeg har lige afsluttet min HA-uddannelse, og er ansat i AA pr. 4. september. Her skal jeg starte på mit første fuldtidsarbejde efter 16 år i træk på skolenbænken for jeg skal læse Cand.merc.aud. samtidig med arbejdet. I min fritid prøver jeg desperat at forbedre mit golf handicap, men af en eller anden grund vil bolden ikke ned i hullet.

Navn: Barbara Hestoy
Alder: 25 år
Division: INFRA



Jeg er ansat hos AA pr. 4. september og skal samtidig i gang med første del af HD. Jeg kommer fra en stilling som befragter i rederiet A/S Dampskibsselskabet Torm, hvorfra jeg også er udlært. I løbet af mine fire år hos Torm har jeg været udstationeret i London hvor jeg har arbejdet som skibsmægler. I min fritid foretrækker jeg udendørs aktiviteter.

Navn: Morten S. Salmark
Alder: 21 år
Division: INFRA



Jeg er tiltrådt min stilling pr. 4 september, hvor jeg skal prøve kræfter med Infrastructure afdelingen. Samtidig med dette skal jeg starte på at studere HD 1. del. Jeg bor i Vanløse, hvor jeg for tiden er i gang med en total istandsættelse af min lejlighed. Så disse dage motionerer jeg ved at løbe op og ned af stiger. Men når hverdagen tager fat holder jeg mig i form, hvilket sker med fitness og løb.

Navn: Mette Døllerup
Alder: 26 år
Division: Århus



Jeg er ansat pr. 4. september på Århuskontoret. Jeg er nyuddannet Cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i Århus, og jeg glæder mig til at prøve kræfter med "verden udenfor". Jeg er et meget socialt anlagt menneske, der godt kan lide, at der "sker noget".

Navn: André Klitte
Alder: 24 år
Division: Large



Jeg startede som revisorassistent i afdelingen Large. Jeg læser cand.merc.aud. og forventer at være færdig i 2002. Min hobby er fodbold.

Navn: Kenneth Schjørring
Alder: 24 år
Division: DMM



Jeg bor sammen med min søde kæreste Cathrine, men har i modsætning til de fleste i DMM ingen planer om bryllup i den nærmeste fremtid. Jeg holder mig i god fysisk form ved at løbe. Den mentale helse plejes med regnskabslæsning på Cand.merc.aud. Jeg ser frem til en lærerig karriere hos AA.

Navn: Morten Goldermand
Petersen
Alder: 24 år
Division: DMM



Jeg har taget det første år på Cand.merc.aud.. Jeg er oprindeligt født og opvokset på Lolland. Jeg har ingen erfaring, men så er det jo også lettere at få! Jeg er startet pr. 1. september i afdelingen Large. I min fritid spiller jeg håndbold, skiløb og en enkelt apolinaris i ny og næ. Nåh nej.

The ArTour 2000

v. Bjørn W. Jacobsen

Hvad der startede som en kedelig våd efterårsdag endte som en flot sensommerdag, der lagde rammen om den berømte og berygtede ArTour 2000. Arrangørerne (Lars X. Pedersen og



undertegnede) forventede, i modsætning til tidligere år, at årets deltagere mødte friske og ædru op denne søndag formiddag, men allerede her tog vi fejl, Peter Nørvig havde lagt sit nye hus til årgangsfest aftenen før, hvilket resulterede i, at flere deltagere traditionen tro havde visse dagen-der-på symptomer - cafeteriaet meldte om et usædvanligt stort colasalg denne dag. Igen i år var det Smørum Golfbane, der lagde græs til AA's udskejelser. Trods flere afbud i sidste øjeblik var 55 kollegaer mødt op for at kæmpe om årets titel "The ArTour King".

De tre kategorier

Igen i år var deltagerne delt op i tre kategorier.

- 18-huller langbane: Årets deltagere i denne kategori talte erfarne golfere som handicap-fifleren Bødiker, Mads Winther og ikke mindst Jørgen Madsen, som senere på dagen viste sig at have en afgørende rolle på humøret hos Cramon og Bødiker.
- 9-huller par-tre-bane: Spillerne her, med lidt erfaring, men stort gå-på-mod blev udstyret med et-halvt-sæt jern, pitchfork, en pose tee's

samt en bold uden den berømte orange appelsin. Deltagerne her talte bl.a. Bo Arnkjær, Lars Andersen samt John Andersen, der efter sigende var gået i skarp træning inden årets dyst med daglig træning i ugen op til.

- 6-huller Pitch and Put-bane: Deltagerne uden tidligere golferfaring blev sluppet løs på banen efter kyndig instruktion af Lars X. Blandt deltagerne her var Claus K. Larsen og Charlotte Rasmussen.

Sejrsherrerne

Efter tæt spil på Pitch and Put-banen stod det klart at Claus K. Larsen sejrede foran Lars From efter en runde i 22 slag. Dommerkomiteen har besluttet, at han til næste års ArTour skal spille par-tre-banen grundet den sikre spillestil, som han udviste ved dette års Tour.

På trods af intens træning var det ikke John Andersen, der løb med sejren, men i stedet Morten Hemmingsen, der gik banen i 47 slag, hvilket var to slag bedre end den erfarne Lars Andersen, der ellers pralede med at have spillet banen 10 gange før. Heller ikke Bo Arnkjær, syntes at have problemer med at



finde stilen efter 10 års fraværd fra sporten og var med i opløbet.

Deltagerne på langbanen bød på spænding i afslutningen. Tre spillere,



Camilla Hallstein, Teis Wormslev og Jesper Strømmand havde alle scoret 40 stabelford point på runden. Camilla gik de 18 huller i banens par (68 slag) og havde undervejs givet sine mandlige medspillere mere end kamp til stregen. Flere spillere bemærkede, at Camilla flere gange slog op til green, mens



kollegaerne stadig lå på fairway. Den store finale blev retfærdigvis afgjort ved klubhusets puttinggreen, hvor de tre finalister skulle spille bedst af tre lange put's. De resterende 50 deltagere havde taget plads i en halvbue uden om green for at se afgørelsen. De var imidlertid ikke ene om at se finalen, da mange af dagens andre golfere stillede sig op for at se med i den tro, at der var tale om tre kendte golfspillere..... (det hørtes i krogene, at de tilkomne tilskuere ivrigt diskuterede om de havde set dem i tv...). Efter at have læst greenen løb Teis med sejren foran Camilla. Præmierne bestod af gavekort til shoppen samt bolde med det nye logo.

Hul 16.....

Hvad Jørgen Madsen ikke havde regnet med, da han tog hjemmefra denne søndag morgen var, at han skulle skrives ind i den bog af berømte spillere, som forsøger at spille vand-golf. Der er desværre ingen billeder af episoden, så rygten bygges i stedet for på udtalelser fra Kenneth Bødiker og Jesper Cramon, som i hver henseende anses for troværdige.... Jørgens bold var landet i vandet på hul 16 bedre kendt som



"slicers nightmare". Efter pres fra medspillerne forsøgte Jørgen at spille bolden i vandet i bedste Jean van de Velde stil – enhver kan regne ud, hvordan dette bør ende. Der stod en stråle op med vand og mudder, og så kan I selv gætte hvordan, Jørgen så ud da han mødte op i klubhuset. Idet Bødiker overværede episoden var Jørgen naturligvis sikker på, at ingen andre kom til at kende til denne.... Hvad de fleste dog ikke kender til er, at Bødiker låste sine bilnøgler inde i bagagerummet på taxa'en (Bødikers Mercer) og måtte se sig nødsaget til at ringe efter Dansk Autohjælp (Bødiker havde naturligvis ikke et ekstra sæt nøgler – lidt i lighed med "rigtige mænd tager ikke backup"). Der skulle dog en autoriseret låsesmed til at åbne Mercer'en, efter alle andre havde forladt banen.

De sidste ord

Efter en dejlig frokost, som bestod af enten hjemmelavet burger eller kyl-ligesandwich, må dette års ArTour igen siges at være en stor succes både hvad angår deltagere og publikummer.... Arrangørerne håber på at se endnu flere kollegaer til næste års ArTour – forberedelserne er allerede i gang.



Fratrådte

Jette Skaarup er blevet ansat som controller i Ferrosan

Bente Storgaard er blevet genansat hos Zitech Computers

Helle Clausen er blevet ansat som sekretær hos Skandinavisk Tabakskompagni

Jan Kristensen er blevet ansat hos Sadolin & Albæk A/S

Thomas Juul-Pedersen er blevet ansat som controller hos J. Lauritzen

Peter Holm har valgt at blive selvstændig sammen med en ven om et cykel-agentur

Arne Becker er blevet ansat hos Boston Consulting

Steen Andersen er blevet ansat hos Speednames

Keld F. Jørgensen er blevet ansat hos Hoffman LaRoche

Henrik Krüger er blevet ansat hos Carnigie A/S

Susan Klausen er blevet ansat hos Furuno

Peter Sundgren er blevet ansat hos Columbus Relationship

Liselotte Müller er startet som marketing-koordinator hos Hofman-Bang

Canu Jørgensen har valgt at blive selvstændig

Ulrik M. Folkmann er startet som revisor hos PWC i Århus

Pia Fugmann har accepteret en stilling som Experienced Consultant hos PWC

Ole Mosegaard starter som udstationeringschef i Arla Foods

Nelli Andersen har valgt at koncentrere sig om sin familie et sykke tid

Martin Sams er blevet ansat hos ProActive

Henning Petersen er også blevet ansat hos ProActive

Bent Andersen starter hos ProActive som financial manager

Cuno B. Christensen starter for sig selv

John Andersen, Esther Teilmann og Flemming Holm er gået på pension

Tillykker!

Børn

Jan Christiansen 100m mester i babysvømning
Rasmus Lund er blevet far til en dreng på 4500gr 56cm lang
Mike Steen Burton blev den 7. juli 2000 far til Oliver på 4000gr 55cm
Poul Mogensen blev den 25. juli far til Anna på 3400gr 52cm
Michael R. Hansen er blevet far til en pige på 4600gr 57cm.
Charlotte Sørrig og Heine Zahl Larsen blev i august forældre til dejlige Mathilde, der vejede 4200gr og 57cm. (se billed)
Peter Rüscher er blevet far til en Rasmus på 3580gr 54cm.
Anja Hjort har født en søn på 3500gr og 53cm



Brylluper

Phillip Badstue er blevet gift med Lene den 19. august
Jacob Poulsen er blevet gift med Christina
Nicolai Kuhl er blevet gift med Mette den 22. juli
Christel Trappehave er blevet gift med Frank den 24. juni
Malene Møller har sagt ja til sin Lars den 30. september
Jesper Berg er blevet gift med Stinne den 26. august
Jan Støjberg er blevet gift i juli med Rikke

Fødselsdage

Sten Løkke Pedersen fyldte 40 år den 17. maj

Jubilæer

Henrik Buch, manager i Århus 10 års jubilæum den 17. september

Jørgen Madsen 25 års jubilæum den 1. oktober

Sisse F. Rasmussen 10 års jubilæum den 1. november

Partners pr. 1. september

Ulrik Sanders
Lila de Sousa
Jeppe Larsen
Peter Strand

ARTHUR ANDERSEN



Den 1. oktober 2000 fejrer statsautoriseret revisor Jørgen Madsen 25 års jubilæum. Derfor vil vi det glæde os at se klienter, forretningsforbindelser og venner af huset til reception.

Receptionen afholdes den 2. oktober 2000 kl. 15-17 hos Arthur Andersen, Midtermølen 1, 2100 København Ø.

Assurance
Business Consulting
Corporate Finance
eBusiness
Human Capital
Legal Services
Outsourcing
Risk Consulting
Tax Services

ARTHUR ANDERSEN

Velkommen til fire nye partnere...



Peter Olesen Strand er pr. 1. august 2000 blevet medlem af Business Consulting i Danmark. Peter Olesen Strand kommer fra Andersen Consulting.



Lila de Sousa er pr. 1. september 2000 blevet medlem af Business Consulting med speciale i HR Andersen Consulting.



Jeppe Larsen er 1. september 2000 blevet medlem af Business Consulting.



Ulrik Sanders er pr. 1. september 2000 blevet medlem af Business Consulting.

...og en nordisk udnævnelse



Michael Gaarnæs, partner tidligere ansat hos Business Consulting i Danmark, er pr. 1. august 2000 blevet medlem af Business Consulting hos Arthur Andersen og vil være ansvarlig for den nordiske sektor.

Arthur Andersen
Midtermølen 1, 2100 København Ø
H.H. Børsdorffs Stræde 3-5, 6000 Århus C
www.arthurandersen.com

Turen til Chicago

v. Malene Pedersen (deltager på turen)

En forholdsvis kedelig dag kan pludselig helt ændre karakter, når man over mailen får besked om, at man har vundet en rejse til Chicago. Sådan var det i hvert fald i mit tilfælde. Ligeledes var selve deltagelsen i konkurrencen i tidernes morgen et godt afbræk i eksamenslæsningen, hvor man ligesom gav sig selv lov til at vurdere ens fremtidsmuligheder efter endt studie.

Turen til Chicago startede i Kastrup Lufthavn, hvor 14 forventningsfulde unge mennesker troppede op med deres bagage og et åbent sind. Allerede fra starten af, var der gjort en del ud af, at man hurtigt lærte hinanden at kende, og der gik heller ikke mange sekunder før snakken gik lystigt, og efter flyveturen havde de fleste vist fået sludret sammen.

Ankomsten til Chicago var præget af store dyre limousiner, og trods Jantelov o.l. blev der hurtigt skabt præferencer for dette transportmiddel i.f.t. cyklen hjemme i kælderen. Efter ankomsten til St. Charles uddannelsescenter gik vi ellers i gang med det på forhånd planlagte program.

Opholdet på uddannelsescenteret var en stor oplevelse for de fleste, hvor man ligesom fornemmede denne følelse af at være del i et stor globalt fællesskab. Faciliteterne var i top, og vi muntrede os lystigt med adskillige Team Building seancer og



ikke mindst golf. Konklusionen herpå må være, at vi har gjort vores til at fylde søen udenfor centret med golfbolde. Desværre havde vi ikke så meget tid der, og fik derfor kun et lille indblik i al den faglige og sociale aktivitet, der foregik på stedet. Herefter gik turen videre til selve Chicago, hvor vi tilbragte resten af turen. Trods nogle små justeringer i programmet forløb alt efter planen. Dagene gik med sightseeing i bus og båd, hvor vi blev transporteret rundt til de fleste seværdigheder i byen. Byen i sig selv er en seværdighed med de mange højhuse. Aftenerne forløb med fremragende mad og efterfølgende barturer, nogle mere end andre....!

Alt i alt var det en fantastisk tur, der var præget af god planlægning, luksus og ikke mindst hyggeligt samvær. Turen vil være indprentet i manges bevidsthed i mange år fremover, og jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige: "Tak for en formidabel tur".



Jeg vil hermed gerne takke for en rigtig god tur til Chicago. Turen var en stor oplevelse for mig, og gav mig et meget positivt indtryk af Arthur Andersen.

De faglige samt sociale aktiviteter blev kombineret særdeles positivt, og gav samtlige deltagere på turen mulighed for at lære hinanden samt Arthur Andersen at kende. Det netværk, som blev skabt på turen, vil med garanti være en god hjælp for mig i fremtiden. Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne takke alle Arthur Andersens medarbejdere for en rigtig behagelig tur samt nogle rigtig gode oplevelser. (Anden deltager på turen)





!Fusionplans of the new

Der har været meget snak om det, og Novo er begyndt på 1. stadie af eksperimenterne, så hold på hat og briller, imens interhumanid fusion bliver til virkelighed i løbet af de næste par år eller ti. Der er her tale om insiderinfo, så de managers der alligevel sidder dagen lang og handler på børsen: Der må ikke handles Novo, og i øvrigt skulle vi sige til den ene manager fra Marianne (Pusseskat) at når du skal hente Emma og Laura så tag lige en liter sød med hjem.

Der har været store forventninger til processen, der som bekendt, i al sin enkelthed, går ud på at genetisk kombinere de bedste elementer fra de enkelte ansatte, for at sammensætte dem i mutible, optimale personligheder.

I den forbindelse har jeres ydmyge udsendinge igen været i molen's skraldespande, hvor vi ud over at have fundet negative til forfalskningen af Jarlbæk's motorcykelkørekort, samt reddet aftensmaden i form af aflagte twisters fra Domino, rendte ind i de seneste planer over fremtidens medarbejdere.

Det skal bemærkes at der naturligvis kun er tale om udkast; men vi har fra pålidelige kilder fået oplyst at AA er langt fremme i processen. K1 & K2 stiller en gang bordfodbold og en Mazarinkage til rådighed til den person/taskforce, der hurtigst kan se hvilke personer, der er inkluderet i det nye Arthur persongalleri.



to the extensive! - Part economy -

Are you ready for the
New Economy



Dirty News !

Kaninårgangen

Det er rygtedes fra Segovia, at den nye årgang revisorer kaldes KANIN-årgangen. Det skyldes efter sigende ikke, at de spiser meget grønt, men snarere at der er stor aktivitet i dynerne. Køen til næste års Segovia-tur er allerede lang for de håbefulde folk, som satser på at blive instruktører til næste år. Mon ikke Jan S. Hansen igen er at finde blandt de få udvalgte?

Ilde lugt i kælderen

Det er rygtedes at postdrene i dagene op til deres pludselige, og for dem fuldstændig uforståelige, afsked, er set på hug med bukserne nede om anklerne inde i elevatorerne, mens de med sund farve i kinderne, er set ræse op og ned mellem kælder og kantine, imens de ustødte lyde, der normalt kun registreres på offentlige toiletter fredage efter klokken 18:00 (klokken 16:00 om sommeren).

Den påfaldende lugt, der efterfølgende har bredt sig i skakterne, er senere blevet bortforklaret som rensning af kloaker i kælderen, hvorfor det forekommer ekstra mistænksomt at samme personer er set humpe ud af elevatorerne med et sløjt udtryk i ansigtet angiveligt pulsende på en "cigar".

Jørgen tar nye redskaber i brug

Det er rygtedes, at Jørgen Madsens ivrighed efter vinde at AA's golfturnering førte til, at han på golfdagen forsøgte at skyde hovedet af Torgny.

Heldigvis nåede Torgny at dukke sig, da Jørgens bold, som et andet krydsermissil, slog en 90 graders vinkel ud til højre og fløj i en højde af ca. 1 meter over hovedet på Torgny. Det skal dertil siges, at Torgny spillede på et helt andet hul end Jørgen. Resten af runden gik Jørgens spillemakere iført rustning af hensyn til deres videre fremtid indenfor verdensfirmaet.

Jørgen Vande Velde

Det er rygtedes at Jørgen Madsen er blevet så glad for at dykke og spille golf, at han nu er begyndt at kombinere sine to foretrukne sportsgrene.

I forbindelse med AA's golfdag blev Jørgen set i et vandhul, hvor han forsøgte at spille sin bold på green (i bedste British Open stil).

Hans bold var under mystiske omstændigheder fløjet ud i en sø i nærheden af green'en på hul 16, og Jørgen nægtede naturligvis (i vanlig Arthur ånd) at kapitulere.

Bolden skulle naturligvis spilles fra sit leje i søen under 10 cm vand.

Jørgens første slag i søen resulterede i, at der stod en 3 meter høj søjle af ildelugtende søvand og slimet grågrøn søbund op i ansigtet og ud over tøjet på Jørgen. Bolden flyttede sig 2 meter frem og lagde sig igen i søen, men denne gang i lidt lavere vand.

Resten af Smørum golfbane har helt sikkert ikke kunne undgå at høre, at vi andre var ved at dø af grin (det er jo altid sjovt, når den slags sker for andre).

Ved næste slag lykkedes det faktisk Jørgen at få bolden op af søen, og han endte med (for en gangs skyld) at få bolden i hul i en fornuftig score.

Efterfølgende måtte resten af holdet så døje med en ildelugtende, grågrøn og klæbrig medspiller, men gudskelov blæste der en kraftig vind, som fjernede det værste af sølugten.

Om Jørgen's kone, Helle, var lykkelig for at se sin mand iført camouflagerede alger melder historien ikke noget om, men der skal herfra lyde et gevaldigt hurra for den kampånd, som Jørgen trods alt udviste på denne dag.

Havde det ikke været fordi han allerede skyldte os et stribe damebajere, så var vi måske endda gået så vidt at have foræret ham en øl som flidspræmie.

Nu endte vi blot med at acceptere en afskrivning på damebajerne (vi skulle jo også kunne køre hjem efter kampen).

Vi vil gerne bringe en stor tak til Jørgen for underholdningsværdien på golfbanen. Det bliver næppe større!!!



Den lille voksne mand

Her ses Lars T. Madsen som den lille eksemplariske dreng, der hjælper mor med opvasken. Men man kan sprøge sig selv er han stadig ligeså artig i dag? En af redaktionens hemmelige kilder har indleveret disse afslørende billeder.



Georg opretter krisecenter under flytning!

Vi fik et tip om at Georg havde oprettet krisecenter p.g.a. flytterodet og vores udsendte rapporter fandt frem til stedet. Der er ikke brugt mange penge på skiltningen, men vi skal jo også spare penge til når vi skal flytte!



Juicy News

redaktionen består af:

Camilla Hallstein
Camilla Luplau
Charlotte Sørrig
Dariush Rezai
Henriette Schütze
Jesper Cramon
Kenneth Glitten
Mads Winther
Michael G. Madsen

www.arthurandersen.com
www.ronnelundgren.dk